



30 Dage  
i bøn  
FOR DEN MUSLIMSKE VERDEN

En opfordring til kristne til at  
bede med tro, håb og kærlighed  
*siden 1993*

18. JUNI - 17. JULI 2015



## NOREA

Norea er en kristen medieorganisation, der producerer og støtter kristne og humanitære medieprojekter i Danmark og rundt omkring i verden.

Det gode budskab om Jesus Kristus skal ud til alle mennesker - også dem, der bor i lande, hvor man ikke kan drive mission i traditionel forstand. Medierne: radio, tv, internet og mobiltelefoner når ind! Derfor støtter Norea en række evangeliske medieprojekter i Danmark, Kina, Indien, Iran, Indonesien, Cambodja, Kirgisistan, Turkmenistan, Albanien, Etiopien og Eritrea samt TV-projektet SAT-7 i Nordafrika og Mellemøsten.

Noreas arbejde foregår altid i tæt samarbejde med lokale medieproducenter.

## Mission

Norea har til formål at medvirke til udbredelsen af Evangeliet om Jesus Kristus i verden, primært i områder og blandt folkeslag, der er lukkede for traditionel missionsvirksomhed, og i Danmark.

## Vision

Gennem en målrettet og strategisk brug af elektroniske medier vil Norea formidle Evangeliet nationalt og globalt.

Læs mere på [www.norea.dk](http://www.norea.dk)

# Dansk Europamission



Vi hjælper kristne i lande hvor de oplever diskrimination, undertrykkelse og forfølgelse. Trods forfølgelsen ønsker de kristne dér brændende at dele evangeliet med deres landsmænd samt hjælpe mennesker i nød, og det støtter vi dem i.

## Bibelsmugling og -oversættelse

Bibelen oversættes til de forfulgte kristnes modersmål, og Guds ord smugles ind i lukkede lande. Bibelen på modersmålet styrker de forfulgte kristne i troen og de sættes i stand til at dele evangeliet om Jesus med deres landsmænd på et sprog de forstår.

## Nødhjælp til forfulgte kristne

Syge og forfulgte kristne i fx Nordkorea modtager mad, medicin og tøj.

## Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Vælger man at blive kristen, risikerer man i mange lande at miste sit arbejde. Vore projekter udruster nødlidende kristne til at starte egen virksomhed, så de kan forsørge sig selv og deres familie.

## Nødhjælp og udviklingsprojekter

I mange af de lande hvor vi arbejder, kan kirken ikke være offentlig og synlig omkring sit budskab, men den kan vise Guds kærlighed ved at hjælpe mennesker i nød i lokalsamfundet. Derfor støtter vi de forfulgte kristne i at gøre en positiv forskel i deres lokalsamfund. I vore store nødhjælpsprojekter i eksempelvis Irak og Syrien får ikke kun kristne nødhjælp, men også andre minoriteter på flugt fra Islamisk Stats brutalitet. Mange muslimer, yasidier og mennesker fra andre minoriteter bliver dybt berørt når de ser at kristne giver nødhjælp til alle, uanset baggrund. Det får nogle til at opøse kirker og spørge hvad den kristne tro går ud på.

Læs mere på [www.forfulgtekristne.dk](http://www.forfulgtekristne.dk)



**Åbne Døre**  
- tjener verdens forfulgte kristne

Åbne Døre er en upolitisk, international organisation, der arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over.

## Åbne Døres målsætning er:

1. At styrke de lemmer på Kristi legeme, som lever under pres og forfølgelse, ved at bringe dem biber, materiale, oplæring og anden hjælp og opmuntre dem til at være med til at bringe Evangeliet til hele verden.
2. At oplære og opmuntre kristne i truede og ustabile områder og forberede troende på mødet med forfølgelse og lidelse og udruste dem sådan, at de fortsætter med at vidne om Kristus.
3. At motivere, mobilisere og oplære kirken i den frie verden til at identificere sig med og blive mere involveret i arbejdet for de forfulgte kristne fordi vi tror: "Lider én legemsdel, så lider også alle de andre." 1. Kor 12,26

## Dette indebærer i praksis bl.a.:

- At distribuere biber, studiemateriale og anden kristen litteratur, holde seminarer, undervise og formidle andre aktuelle tjenester af opbyggende og samlende art til menigheder og kristne, der beder om det.
- At mobilisere kristne i Danmark til en aktiv og personlig indsats for forfulgte kristne.
- At forsøge at formidle budskabet fra den forfulgte del af Kristi legeme om lidelse, kamp og sejr.

Læs mere på [www.aabnedore.dk](http://www.aabnedore.dk)

# Velkommen

Kære bedende venner,

**S**idste år, lige efter at "30 dage i bøn" for 2014 blev sendt i trykken, blev den internationale koordinator for 30 dage i bøn for den muslimske verden, taget hjem til Herren. Rons død var pludselig og uventet og et stort tab. I denne udgivelse ønskede vi at ære ham for hans engagement i at elske muslimer gennem bøn samt at uddanne Kristi legeme om den muslimske verden, og i hvordan vi kan bede for dem.

Før han døde, arrangerede Ron, at denne udgivelse skulle organiseres omkring en serie af artikler af David Garrison, researcher og forfatter til bogen *A Wind in the House of Islam* (En vind i islams hus). David havde generøst delt af bogens indhold til en udgivelse, som vi ved, vil være ekstremt opmuntrende. Udgivelsen fortæller om den globale virkning af mere end 20 års regelmæssig bøn for den muslimske verden, foranlediget af denne folder.

Vi ønsker at sende vores tak til resten af det frivillige team fra 30 Days International, for deres tålmodighed og støtte i tilblivelsen af dette års folder. Vi beder ligeledes vores læsere om at huske dem i bøn.

Lad os blive ved med at bede!

**Redaktørerne, 30 Days International**



## *I denne udgave*

Hvad vore dages muslimer tror på 2	
Vores fokus	4
Hvor leder vores bønner os hen?	5
Værelser i Islams Hus	6
Dag 1-30 bedemner begynder	7
Slutte fred med muslimer?	20
Bøn i løbet af året	39



# Hvad vore dages muslimer tror på

De fleste muslimer tror fuldt og fast på de 'Fem Søjler'.



**97%**

Tro på Allah og profeten Muhammed

**93%**

Faste under Ramadan

**Procentdelen blandt praktiserende muslimer er:**

**77%**

Overholde "Zakat" (almisser)

**63%**

Udføre "Salat" (fem daglige bønner)

**9%**

Pilgrimsrejse til Mekka ("hajj")

**Procentdelen af muslimer, som tror på hvert af de nedenstående punkter, er:**

Tro på én Gud (Allah)	97%
Dommedag og tro på himlen:	94%
Dommedag og tro på helvede:	87%
Engle:	88%
Koranen er bogstaveligt Guds ord:	80%
	i USA: 50%
Tro på profet(erne) Muhammed:	97%

**Tro på forudbestemmelse 'om Gud vil' (fatalisme - kaldes 'in sha Allah')**

Mellemøsten/Nordafrika:	93%
Sydasien:	91%
Sydøstasien:	89%
Centralasien:	88%
Sydøsteuropa:	57%



## Mere end én korrekt fortolkning af læren om deres tro:

Her er procentdelen af dem, der tror på, at det er rigtigt:

Tunesien:	58%
USA:	57%
Libanon:	45%
Jordan:	23%
Egypten:	21%
Kirgisistan and Malaysia:	17%

## Hvor vigtig er religion i muslimers liv?

I Nordamerika siger mindre end **25 %** af muslimerne, at religion er meget vigtig i deres liv.

I subsaharisk Afrika (syd for Sahara), Afghanistan og Indonesien kommer mindst **50 %** af muslimerne i en moské flere gange om ugen.

I mange lande er det acceptabelt at fremsige poesi til Allahs pris, men ikke i Pakistan eller Indonesien.

Via [pewforum.org/2013](http://pewforum.org/2013) 'The World's Muslims: Religion, Politics and Society', en undersøgelse, der er baseret på 39 lande med en betydelig muslimsk befolkning, 38.000 interviews på over 80 sprog.

Så mange muslimer siger, de har genstande i deres hjem til at beskytte mod det onde øje:

Turkiet:	37%
Afghanistan:	36%
Rusland:	35%
Egypten:	29%
Indonesien:	4%

## Angående sunni/shia:

Flere end **50 %** af de europæiske og centralasiatiske muslimer identificerer sig som 'bare muslimer', snarere end som sunni eller shia.

En meningsmåling blandt sunni-muslimer for at finde ud af, hvem der siger, at shiaer IKKE er muslimer viser:

Irak:	14%
Libanon:	21%
Tunesien:	41%
Marokko:	50%
Egypten:	53%

## Andre nøgletal:

50 % eller flere "er bekymrede over religiøse ekstremistgrupper i deres land".

Et overvældende flertal af muslimer er enige om, at umoral indbefatter: prostitution, homoseksualitet, selvmord, abort, eutanasi og indtagelse af alkohol.

50 % eller flere anser skilsmisse for en moralsk acceptabel praksis.

50 % eller flere tror, at en hustru altid skal adlyde sin ægtemand.

50 % eller flere tror, at det er deres religiøse pligt at prøve at omvende andre mennesker til den islamiske tro.

## Bemærkelsesværdigt:

Næsten halvdelen af USA's muslimer siger, at alle (7 %) eller de fleste (41 %) af deres nære venner er muslimer. Den anden halvdel siger, at nogle (36 %) eller næsten ingen (14 %) af deres nære venner er muslimer.

Hvilken stor mulighed for amerikanske kristne for at række ud til muslimske naboer og blive deres nære venner!



# 30 dage i bøn for den muslimske verden

## Opmuntring, uddannelse og muliggørelse siden 1993

**S**elvom de udfordringer, den muslimske verden møder, forandrer sig år for år, forbliver formålet med 30 dage i bøn for den muslimske verden at opmuntre, uddanne og udruste. Gennem bøn tager vi del i en kærlighedshandling mod muslimer over hele verden – vi bærer med på deres byrder, sætter os ind i deres bekymringer

og beder Gud hjælpe dem. På denne måde opfylder vi Jesu bud om at elske vores næste.

### Opmuntring

30 Days International begyndte med en gruppe mennesker, der følte en nød for at forandre måden, de opfattede den muslimske verden på. De ønskede

at se muslimer som Gud ser dem – som unikke individer, familier og stammer. Vi vil opmuntre jer til at bede om samme syn og til at lade Gud lede jeres bønner med sin kærlige viden om den muslimske verden.

### Uddannelse

I en tid med adgang til mere information end nogensinde før er det nødvendigt, at vi stræber efter sund dømmekraft, når vi former vores



Gennem bønnen udøver vi en kærlighedsgerning over for muslimer overalt i verden



forståelse af verden omkring os. Denne folder inddrager information om den muslimske verden fra mennesker, der lever blandt muslimer, med det formål at elske og velsigne dem. Den forsøger at være en genlyd af deres stemmer.

30 Days International tror, at vi bedst kan forstå, hvad muslimer tror på, ved at lytte til muslimerne selv. Vi håber, at vores læsere vil anerkende den diversitet, der eksisterer i kultur og teologi i den muslimske verden.

### Udrustning

At bede for muslimer under Ramadanen er en god måde for kristne at identificere sig med muslimer på. I den periode søger mange muslimer at møde Gud og få en bedre forståelse af Ham. Hvert år modtager vi rapporter om, at det netop er det, Gud giver – både til muslimer og til de kristne, der beder for dem. Dette er det perfekte tidspunkt at snakke med muslimske venner om, hvad Gud åbenbarer for dig, og til at dele med andre kristne, hvad du lærer gennem dine bønner.

---

*Hvis du ønsker mere information om 30 Days International og idéer til, hvordan du kan bede effektivt, så besøg vores hjemmeside på: [www.30-days.net](http://www.30-days.net)*

# Hvor leder vore bønner os hen?

Tallene på kortet indikerer den side, hvor du vil finde information og bedemner om netop det område af verden.

## VIDSTE DU?

**23,2%** af verdens befolkning identificerer sig som muslimer – det er 1.6 milliarder mennesker.

**62%** af disse bor i området omkring Asien/ Stillehavet

**20%** bor i Mellemøsten og Nordafrika

**16%** bor i Afrika syd for Sahara.

**3%** bor i Europa.

**Mindre end 1%** af den globale muslimske befolkning bor i Nordamerika, Latinamerika og Caribien.

(Pew Research Centre, December 2012)





# Ni værelser i Islams Hus

År er denne folder struktureret omkring en nyligt udkommet bog af David Garrison med titlen, A Wind in the House of Islam (En vind i Islams Hus). Denne bog udforsker 9 geo-kulturelle områder inden for muslimsk identitet – beskrevet som "værelser i Islams Hus" – hvor bevægelser af mennesker, der kommer til tro på Jesus, finder sted. De 9 værelser er forklaret i denne folder med yderligere muligheder for bøn.



DAG 1

Torsdag  
18. juni

# En drejning uden fortilfælde

“  
I vores tid ser vi den største vandring af muslimer, der vender sig til Kristus, nogensinde

I tæt på 14 århundreder har islam og kristendommen været involveret i en åndelig kamp om millioner af sjæle. I de første tolv og et halvt af de århundreder har islam været den klare vinder. Siden den arabiske profet Muhammed etablerede sin religion i år 622, har et tocifret antal millioner af kristne passeret ind over dørtærsklen til Islams Hus, som muslimerne kalder deres globale religiøse imperium, der tæller flere end 1.6 milliarder tilhængere i dag. Men hvad med det modsatte? Har der nogensinde været muslimske bevægelser, bevægelser af mindst 1000 døbtroende, der har vendt sig fra islam til kristendommen? Indtil for nylig har det overraskende svar været, nej. I løbet af de første 350 år af islams historie, hvor nationer fra Mellemøsten til Spanien, der betegnede sig selv som kristne, blev besejret af islamiske hære og senere

konverteret til islam, var der kun en bevægelse i den anden retning. Historiske kilder beretter, at 12.000 arabiske muslimske mænd (formentlig også deres familier) i 982 bad om at blive døbt og konverterede til kristendommen. To andre bevægelser fandt sted i det 12. og det 13. århundrede, i hvad der i dag er hhv. Libanon og Libyen. Dette efterfulgtes af seks århundreders "tørke" uden en eneste registreret bevægelse af muslimer, der vendte sig til Kristus. Alt imens voksede islam med uformindsket styrke. Så i 1870, på den ødebeliggende ø, Java, skete den første bevægelse af muslimsk omvendelse til Kristus i nyere tid. Herefter fulgte endnu en bevægelse i 1890-1920 i Etiopien. Starten af det 20. århundrede involverede hele verden i to verdenskrige og en global økonomisk depression. Ikke før 1967 viste der sig en anden bevægelse, denne gang af mere end to millioner muslimer, igen i Indonesien, som blev døbt ind i hundreder af kristne kirker.

Inden for de seneste to årtier af det 20. århundrede er tendensen dog begyndt at vende. Bevægelser er brudt

ud i Algeriet, Sovjetisk Centralasien, Bangladesh og Iran. Det er denne store, historiske mangel på bevægelser fra islam til kristendommen, der gør det 21. århundrede, vores århundrede, så meget mere bemærkelsesværdigt. Gennem de første 14 år af det 21. århundrede er nye bevægelser af muslimer, der vender sig til Kristus, begyndt over hele den muslimske verden - fra Vestafrika til Indonesien og alle steder derimellem. I det 21. århundrede alene er 69 nye bevægelser af muslimer til Kristus opstået. I vores tid ser vi den største og mest omfattende vandring af muslimer, der vender sig til Kristus, nogensinde.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Det er intet tilfælde at den aktuelle bølge af muslimske bevægelser til Kristus følger en stigning i bøn for den muslimske verden. 30 dage i bøn-bevægelsen har netop markeret sit 23. år. Bed om, at Guds Ånd vil fortsætte med at virke ud over den muslimske verden, og drage islams millioner til en erkendelse af deres behov for frelse i Kristus alene!*



DAG 2

Fredag  
19. juni

Det vestlige  
Sydrien

# Afghanistan – Søg og du skal finde!

**D**isciplinskab er en svær og farlig udfordring i en nation, hvor det at bekende sig til Jesus kan gøre en til mål for ekstremisters vold. Som opmuntring fortæller en kristen i Afghanistan om, hvordan mennesker, som er målrettede i deres søgen, finder det, de søger efter...

“Jeg mødte en af vores unge troende gennem en side på de sociale medier. Jeg var meget forbeholden over for at skulle møde ham ansigt til ansigt, men ved et uheld kom jeg til at sende ham mit mobilnummer. Han blev ved med at ringe til mig dag og nat og spurgte mig, om ikke vi kunne mødes, og om ikke han kunne få nogle eksemplarer af Det Nye Testamente. Så jeg bad over det og gik med til at mødes med ham. Jeg sagde farvel til min familie og kyskede mine børn. Sammen med en anden ung troende kørte jeg hen til hans del af byen, og jeg parkerede bilen langt væk fra, hvor han ventede på mig. Jeg sagde til min ven: “Hvis du ikke har hørt fra mig om 10 minutter, skal du tage bilen og forsvinde fra byen med det samme”.

“Da jeg mødte min bror, gav han mig et stort knus og var tydeligt meget glad

for at se mig... Men ærligt talt tænkte jeg kun på, hvordan jeg kunne slippe væk, da han nærmede sig mig. Han beroligede mig, og så gav jeg ham to eksemplarer af Det Nye Testamente, og han blev meget begejstret. Han havde fundet det, han havde søgt efter i lang tid. Næste dag mødtes vi igen, og han fortalte mig sin historie...”

“Han søgte Jesus og kunne ikke finde nogle kristne i den by, hvor han boede. Så besluttede han sig for at spare op, så han kunne købe en brugt computer. Han lånte en internetforbindelse, lærte sig selv at bruge en e-mail og at begå sig på de sociale medier, og så begyndte han at søge efter andre kristne. Han fandt mig på trods af alle de udfordringer! Han er meget begejstret for at læse om Jesus, og det er hans familie også, og han deler sin tro med andre. Gud arbejder nogle gange på måder, som vi ikke forstår, men

vi må ære ham!”

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for dem, som gerne vil lære mere om Jesus i Afghanistan. Bed om, at dørene må blive åbnet for dem, så de kan finde Guds Ord.*
- *Bed for fred i landet og frihed til at tilbede og følge Gud.*
- *Bed for dem, som er hemmeligt troende. Bed om, at de må være i sikkerhed, og at de må blive opmuntrere.*





DAG 3

Lørdag  
20. juni

Ni Værelser

# Ni værelser i Islams Hus

**H**vis vi skal kunne bede effektivt for den muslimske verden, må vi se på den muslimske verden, som den ser på sig selv, og som den er. I det ottende århundrede delte den muslimske jurist Abu Hanifa (699-767 e.Kr.) verden i to huse: Islams Hus (Dar al-Islam) og Krigens Hus (Dar al-Harb). Islams Hus omfattede de lande, hvor den muslimske befolkning var dominerende, og hvor islamisk lov blev praktiseret og betød underkastelse for befolkningen. Krigens Hus bestod af de lande, hvor muslimerne udgjorde en minoritet, og hvor islam endnu ikke var dominerende.

Islams Hus udgør med sine 1,6 mia. mennesker langt fra en helhed. Det er lige så mangfoldigt som kristendommen. Muslimer i Vestafrika har en anden kulturel og sproglig baggrund og et andet livssyn end muslimerne fra Iran, Bangladesh eller Indonesien. For at kunne bede mere målrettet for den muslimske verden må vi betragte den i hele dens kulturelle mangfoldighed.

Islams Hus kan inddeles i 9 geografisk-kulturelle regioner, og det

kan siges at have 9 "værelser". Disse ni værelser er: 1) Vestafrika, 2) Nordafrika, 3) Østafrika, 4) den arabiske verden, 5) den persiske verden, 6) Turkestan, 7) Sydvestasien, 8) Sydøstasien og 9) Indo-Malaysia.

Vestafrika og Østafrika huser primært muslimer med rødder i en animistisk stammebaggrund. Den arabiske verden, hvor islam er opstået, var tidligere et kristent landområde, hvorfra mange af kristendommens tidligste kirkefædre kom. Den persiske verden var i overvejende grad påvirket af zarathustrismen inden den blev erobret af islamiske hære i det syvende århundrede. Det centralasiatiske Turkestan var hjemland for nogle spredte nestoriansk-kristne samfund samt for shamanistiske turko-mongolske stammer, indtil Timur Lenk og Den Gyldne Horde udryddede dem i det 14.-16. århundrede. I de følgende århundreder undervang de samme erobrere fra Turkestan sig de vestasiatiske folk i det, der i dag er Afghanistan, Pakistan og det vestlige Indien. Islams fremgang mod øst bragte hinduistiske og buddhistiske

kongedømmer til fald i det, der i dag er det østlige Indien, Bangladesh og det vestlige Myanmar. I det 13. århundrede havde Islam således allerede fået solidt fodfæste i den indonesiske øgruppe og omvendte gradvist den daværende hindu-spiritualitet i både det nuværende Malaysia og i Indonesien, som i dag er det største muslimske samfund i verden.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for hver enkelt af de ni værelser i Islams Hus ved navns nævnelser. Bed Gud om at sende sin Helligånd til muslimerne i disse værelser, så de må se deres behov for frelse gennem Jesus Kristus.*

David Garrison  
*A Wind in the House of  
Islam*



DAG 4

Søndag  
21. juni

Det østlige  
Sydasien

# Universitetet i Dhaka, Bangladesh

Universitetet i Dhaka (UD) er det ældste og største universitet i Bangladesh. Det blev grundlagt i 1921 og fik allerede i de tidlige år tilnavnet "Østens Oxford". Det rummer en lang række institutter og afdelinger for mange forskellige discipliner, og der er tilknyttet flere end 38.000 studerende og over 3.000 ansatte.

Universitetets motto er: "Sandheden sejrer!".

En ældre professor holder af at tage besøgende med hen til trapperne foran bygningen, hvor et stort monument med to mænd og en kvinde i heroisk fremmach minder den besøgende om, at Universitetet i Dhaka har bidraget væsentligt til det moderne Bangladeshs historie. Efter delingen af Indien blev Bangladesh centrum for nytænkning og for demokratiske bevægelser. "Vi vil fortsætte denne tradition", forsikrer professoren.

I de senere år er der blevet etableret et institut, som hedder "Institut for Verdensreligioner og Kultur". Her er det ikke kun lektorer, der

forelæser, men også troende fra de forskellige religioner bliver inviteret til at undervise. Det giver de kristne, som er en lille minoritet på 0,5 %, mulighed for at blive hørt i samfundet i Bangladesh. De kristne får mulighed for at forkynde hele evangeliet og for at fortælle om Jesus Kristus. Cirka 300 studerende får mulighed for at læse i Bibelen og høre det glade budskab hvert år. Institutet hylder dialog, men ikke at blande religionerne. Lektorerne siger: "Vi er nødt til at kende hinandens religioner for at kunne respektere vore medmenneskers tro!".

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at Instituttet for Verdensreligioner og Kultur vil fortsætte med at være fordomsfrit.*
- *Bed om, at de studerendes hjerter og sind må blive åbnet, og at universitetets motto må blive til virkelighed: "Sandheden sejrer!".*
- *Bed om, at Gud vil lede de kristne lektorer og professorer, når de underviser de studerende.*



De kristne får mulighed for at forkynde hele evangeliet og for at fortælle om Jesus Kristus



DAG 5

Mandag  
22. juni

Vestafrika

# Vestafrika: en historie om to oceaner

**V**estafrikansk guld, elfenben og slaver har tiltrukket fremmede invasioner siden begyndelsen af den skrevne historie. Vestafrika er historien om to oceaner: Atlanterhavet mod vest og den store Sahara-ørken mod nord. Disse oceaner isolerede, men gav også med tiden adgang til områdets mere end 300 millioner beboere. Fra Atlanterhavet begyndte europæerne at ankomme i det 15. århundrede for at etablere handelssteder, hvorfra de kunne samle slaver og guld, og med tiden blev det til kolonier, fra det som i dag er Mauretanien i nord til Nigeria i syd. Det andet ocean, Sahara-ørkenen, som vi ofte overser, havde allerede givet adgang for erobrere fra nord århundreder tidligere.

Sahara, i lange tider en uigennemtrængelig barriere, gav passage til arabiske og berbiske invasioner fra Nordafrika rejsende med kamelkaravaner, som meget rigtigt bliver kaldt

## VESTAFRIKA

Nationer	22
Muslimske folkeslag	514
Befolkning i alt	335.556.076
Muslimsk befolkning	105.239.092

“ørkenens skibe”. Så tidligt som i det 8. århundrede kom de også for at finde og tage slaver, elfenben og guld - og efterlod til gengæld deres islamiske tro.

I 1960'erne fejede selvstændighedsbevægelser hen over Vestafrika, men den ældre konflikt mellem kristne og muslimske samfund blev værre. I dag er Vestafrika delt imellem de muslimske befolkninger i nord og øst, langs med Sahel (det arabiske ord for kyst), og kristne befolkninger langs med den sydlige og vestlige atlanterhavskyst.

De tidligere erobringer, såsom slaver, elfenben og guld, er blevet erstattet af andre attraktioner, såsom diamanter, der førte til de folkemorderiske krige i Sierra Leone og Liberia (1980-2002), og de rige olieletter, som har genereret

både velstand og konflikter i Afrikas største land, Nigeria.

Kristendommen er vokset hurtigt i Vestafrika i løbet af det sidste århundrede, og store dele af regionens velstand har været under de kristne samfunds kontrol, som lever nær ved områdets atlanterhavskyst. Muslimer i det tørre indland har set deres formuer formindskes i takt med at global opvarmning og Sahara, som udvider sig, har opslugt landbrugs- og græsland. Resultatet er en stadigt mere fattig og desperat islamisk befolkning, som danner grobund for militante svar fra grupper såsom Boko Haram i Nigeria, Ansaru og Bevægelsen for Enhed og Jihad i Vestafrika.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for de mange fremspirende islamiske bevægelser i Vestafrika.*
- *Bed for den muslimske befolknings fysiske, såvel som åndelige behov i Vestafrika.*
- *Bed Gud om at beskytte de muslimer, som kommer til Kristus, fra islamiske militante gruppers angreb.*





DAG 6

Tirsdag  
23. juni

Vestafrika

# Folket i Nordmali

**D**et nordlige Mali er en stor sandbunke - det sydlige Sahara. Dette område er kendt for tuaregerne i deres blå kjortler, ridende på kameler. Mindre kendt er Songhai-gruppen, som lever langs Nigerfloden i det nordøstlige Mali, hovedsageligt i byerne Gao og Timbuktu. Fra midten af det 15. århundrede til slutningen af det 16. århundrede var Songhai et af de største islamiske imperier i historien, og området er stadig i stor udstrækning uberørt af evangeliet - 99% er muslimer, og der er meget få kristne.

Tamasheq og songhai er de to hovedsprog i det nordlige Mali. Det Nye Testamente har været tilgængeligt

på tamasheq i nogle få år nu, og Det Nye Testamente på songhai er lige blevet distribueret og dedikeret til befolkningen i januar 2015. Guds Ord på disse sprog er nøglen til folkenes hjerter.

Den igangværende konflikt og fremvæksten i ekstremisme som resultat af oprørene i 2012 og 2013 har gjort, at mange er blevet desillusionerede i forhold til islam. Det har skabt en stor åbenhed over for tro på Jesus, men der er så få arbejdere til at tage sig af de enorme fysiske og åndelige behov i regionen. Fatima har en deform fod på grund af polio. I årenes løb er hun blevet åben over for

at lære mere om Jesus og har endda hjulpet med at oversætte Bibelen. Men hun tør ikke åbent erklære sin tro, fordi hun frygter at blive udstødt af sin familie. Det samme er tilfældet for mange andre i det nordlige Mali.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om fred i den fortsatte konflikt i dette område.*
- *Bed om muligheder for at flere folk i det nordlige Mali må forstå budskabet om Kristus og dets kraft til at forandre og bringe fred.*
- *Bed om flere kristne arbejdere, som kan demonstrere Jesu kærlighed i dette område.*



DAG 7

Onsdag  
24. juni

Nordafrika

# Nordafrika - Vore fædres tro

I århundreder var Nordafrika et kristent kerneområde, som producerede nogle af kristendommens største kirkefædre. Augustin, Tertullian, Cyprian sammen med Perpetua og Felicitas har inspireret og informeret generationer af kristne helt op til i dag. På trods af denne mægtige arv markerede islams indtog i det 7. århundrede begyndelsen på enden for en af kristendommens største fæstninger. I det 12. århundrede blev den indfødte kristendom nærmest udslettet af arabiske beduinstammers invasion. I dag hævder de nordafrikanske nationer fra Mauretanien til Libyen at være 99% islamiske, men noget er begyndt at forandre sig.



## NORDAFRIKA

Nationer	6
Muslimske folkeslag	82
Befolkning i alt	100.631.350
Muslimsk befolkning	99.029.643

Nordafrika er historisk set de berbiske folkeslags land; oprindelige

bjergfolk, som har imødegået invasioner i århundreder. Store dele af befolkningen er i dag en blanding af berbisk og arabisk kultur, som har været i fronten af den århundreder lange konflikt mellem Islams Hus og Vesten.

Rafiq var en af de millioner af berbere, som havde forladt sit nordafrikanske hjemland for at søge et bedre liv i Europa. Som muslim kun af navn, betragtede Rafiq sig selv mere som europæer end muslim. Han var en talentfuld musiker og komponist, og han blev opfordret til at skrive en musical. Af en årsag, han ikke kendte, valgte Rafiq Jesu liv som emnet for sin musical. I ugerne, der fulgte, fordybede Rafiq sig i evangelierne. Rafiqs venner begyndte at lægge mærke til en forandring i hans opførsel og advarede ham mod at tilbringe så meget tid med Jesus. Rafiq kunne kun svare: "Han har mig allerede."

Rafiq tog sin nyfundne tro med tilbage til Nordafrika, hvor han fandt sig selv i midten af tusinder af hans berbiske fællers omvendelse. De havde også opdaget det, som deres forfader Skt. Augustin havde beskrevet 15

århundreder tidligere, da han skrev: "Sjælen kan ikke hvile, før den finder sin ro i Dig."

I dag er der tusinder af nordafrikanske muslimer, som er trætte af borgerkrige, hævndrab og undertrykkelse, som har kostet flere end hundrede tusind liv i Nordafrika i løbet af det sidste halve århundrede. En kristen med muslimsk baggrund vidnede: "Vore forfædre fulgte Jesus. Augustin var en berber som os. Vi vender bare tilbage til vores fædres tro."

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for de fremspirende bevægelser i Nordafrika.*
- *Bed for satellit-tv og kristne radioprogrammer, som har bidraget til disse bevægelser.*
- *Bed for de kristne familier i Nordafrika, som søger at opdrage deres børn som troende, på trods af at de møder stor modgang.*

De nordafrikanske nationer fra Mauretanien til Libyen hævder at være 99% islamiske, men noget er begyndt at forandre sig.

DAG 8

Torsdag  
25. juni

Vestafrika

# Tchad – Mulighed i hjertet af Afrika

**M**usa bor sammen med sin store familie i en lille landsby i Tchad. Han går i første klasse og deler lærer og klasseværelse med 210 andre elever. For det meste må han sidde på jorden, fordi der ikke er bænke nok. Desværre taler Musas lærer fransk, et sprog han ikke forstår særlig godt – han taler selv Tchads arabisk.

Det sker ofte, at Musa og hans venner går forgæves i skole, fordi læreren ikke dukker op. Men når læreren er der, bruges det meste af tiden på at repetere det, som læreren siger. Selvom Musa er god til at huske, hvad der bliver sagt i timerne, så forstår han ikke altid, hvad det er han gentager. Vil han gå ud af grundskolen, som de fleste andre børn i Tchad, uden nogen sinde virkelig at have lært at læse og skrive?

Musas fætter, Abdallah, bor i en anden landsby. Abdallahs far er imam i deres landsby. Hans mange børn og deres uddannelse betyder meget for ham, men den offentlige skole i området levede ikke op til hans standarder. Så han spurgte en kristen medarbejder, om han ville komme og

starte en skole for hans børn. Abdallah elsker sin skole. Han er én elev blandt 20 (hans søskende og få nabobørn, som har råd til at gå i privatskole). Hans lærer kan undervise både på fransk og Tchads arabisk. Han nyder at lytte til de bibelhistorier, læreren fortæller dem hver morgen. Det er helt anderledes i forhold til at kunne noget udenad uden at forstå det!

Den katastrofale situation for Tchads offentlige uddannelsessystem har medført, at muslimer over hele landet efterspørger kristne skoler til deres børn. De betragter god undervisning af deres børn som en del af Guds velsignelse.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om flere gode uddannelsesmuligheder for børnene i Tchad.*
- *Bed om, at lærerne må få visdom og mod til at være et vidnesbyrd om Kristus i undervisningen.*
- *Bed om, at Guds Ord må vokse og bære frugt, og at mange familier må blive Jesu efterfølgere.*



DAG 9

Fredag  
26. juni

Østafrika

# Det østlige Afrika – det makedonske kald

Lige som i Vestafrika blev de 357 millioner mennesker i Østafrika gennem mange år udnyttet af både muslimske og kristne angribere. Kristne og muslimske folkegrupper har ligget i konflikt i generationer. I de senere år har vi dog set en ændring. Traditionelt muslimske folkegrupper reagerer på det at få nyt liv og et personligt forhold til Gud gennem Jesus Kristus. Noget, deres muslimske tro ikke kan tilbyde dem. Islam kom første gang til Østafrika, da Muhammed sendte en gruppe flygtninge til det kristne kongerige Aksum i år 614, hvor de søgte at undslippe forfølgelsen fra hans egen stamme, Quraish. Islam fik i de følgende århundreder fodfæste på Afrikas Horn, indtil den blev den dominerende religion i regionen de næste tusind år.

Elias var en østafrikansk missionær, som boede i en overfyldt somalisk flygtningelejr i en stor by på Afrikas Horn. En dag overraskedes han af et besøg af en 65-årig somalisk sheik ved navn Abdul-Ahad. Elias spekulerede på, om dette skulle blive øjeblikket, hvor

den somaliske militante gruppe Al-Shabaab ville hævne sig på endnu en kristen. Da Elias åbnede døren, krævede sheiken straks svar: "Ja eller nej. Betalte Jesus for alle verdens synder med sit blod?" Elias svarede nervøst tilbage: "Ja." Sheiken svarede hårdnakket: "Du lyver!" Så tøvede han lidt, før han fortsatte: "Jesu blod kan ikke rense mig for mine synder." Abdul-Ahad fortalte Elias om den vold, han havde begået i det krigsramte Mogadishu. Derefter begyndte den gamle sheik at ryste og

græde. "Jeg har brug for befrielse fra det," sagde han.

Elias sagde til ham, at "hvis du og jeg bliver enige her i aften, så vil Gud tilgive dig." Den gamle sheik bad sammen med Elias, og blev frelst den aften. Før han forlod Elias, tog Abdul-Ahad fat i hans arm og sagde, "Når du ser mig på gaden, ser du min muslimske hat og mit skæg, og du bliver bange for mig. Men du skal vide, at vi er tomme indeni. Vær ikke bange for os. Vi har brug for evangeliet."

"Dette var mit makedonske kald", sagde Elias. "Og jeg har aldrig glemt det siden."

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at flere kristne i Østafrika må tage imod det makedonske kald og gå til deres muslimske naboer og fortælle dem om Kristi gave i form af tilgivelse og frelse.*
- *Bed om, at muslimer i det krigsramte Somalia og nabolandene må finde fred og frihed i evangeliet om Jesus Kristus.*
- *Bed om, at Gud må beskytte de nye bevægelser af muslimer, som omvender sig til Kristus i det østlige Afrika.*

“  
Kristne og muslimske folkegrupper har ligget i konflikt i generationer.  
”



### ØSTAFRIKA

Nationer	19
Muslim folkeslag	298
Befolkning i alt	357.412.280
Muslimsk befolkning	78.359.098



# Orma og Wardei – folkegrupper i Østafrika

“  
Livet blandt  
Orma- og  
Wardei-  
folkene  
minder os  
om Johs 10,  
14-16, hvor  
Jesus kalder  
sig Den Gode  
Hyrde  
”

Livet blandt Orma- og Wardei-folkene minder os om Johs 10, 14-16, hvor Jesus kalder sig Den Gode Hyrde. En lokal medarbejder skriver: "Når solen går ned, betragter jeg Orma'erne, der bringer deres dyr tilbage til landsbyen. Først kommer de små drenge med gederne og fårene, så mændene med køerne. Når de ankommer til landsbyen, kan man høre dyrenes lyde blandet med børnenes sangstemmer og trommespil. Det er en glæde, når dyrene vender tilbage til landsbyen – hyrden kender hvert eneste dyr, og de kender hyrden. Dyrene kender vejen, men alligevel er der sommetider et, som mangler. Så går hyrden tilbage til bushen og kalder: "Oi! Oi! Oi!" indtil han finder det manglende får. Hvis det ikke lykkes samme dag, så vil andre familiemedlemmer træde til dagen efter."

Wardei-folket lever på næsten samme måde som Orma-folket. De bor i Tana Delta regionen i Kenya. Den anslåede befolkning udgør 53.000. Der er kun sparsom information tilgængelig om folket; meget få organisationer arbejder blandt dem. De lever isoleret

fra andre folkegrupper, selvom nogle har giftet sig ind i Orma-folket. Folk fra andre stammer kommer for det meste kun for at arbejde for dem. Normalt er det Wardei-kvinderne, som opbygger de traditionelle huse. De har også til opgave at samle brænde, lave mad, sælge mælk, hente vand og tage sig af de små kalve. Mændene passer kvæget og flytter rundt med dem i deres søgen efter græsningsmuligheder. De følger islam, og nogle mænd har mere end én hustru. Det gælder især dem, som har meget kvæg og besidder en ledende position i landsbyen.

Det at tygge miraa eller khat er meget almindeligt blandt Wardei-mændene. Miraa er en plante, som vokser i området, og den virker som et narkotisk middel. Det bliver blandt andet brugt af somaliere og Wardei'er, men det bliver også eksporteret til Europa.

Traditionen siger, at Wardei'erne oprindeligt stammer fra Orma-stammen, og at de har været fanget af somaliere gennem fire generationer. Da Kenya blev selvstændigt, vendte de tilbage til Kenya. Dette kan forklare,

hvorfor de taler somalisk, og ikke orma. Disse stammer har fælles historie og forbindelser – lad os bede om, at de må få en fremtid sammen med Den Gode Hyrde.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at stammefolkene må finde den eneste sande Hyrde.*
- *Bed om, at mænd og kvinder, som er afhængige af khat, må blive frigjort fra deres afhængighed og handel med narkotika.*
- *Bed om, at andre kristne må tage ud til Orma og Wardei-stammerne og bringe de gode nyheder om Hyrden, som har givet sit liv for fårene, så mange må tage imod ham som deres frelser.*



DAG 11

Søndag  
28. juni

Den arabiske  
verden

# Den arabiske verden – Jeg ved, hvor jeg går hen

**D**en arabiske verden er centrum for islam. Den er en blanding af racer og nationaliteter, som er et bevis på arven fra det 7. århundredes arabiske, muslimske sejherrer. I dag strækker Den Arabiske Liga sig over 22 medlemsnationer, og de udgør den fjerde eller femte største sproggruppe i verden. Gennem satellit-tv, radio, traditionelle missionærer og kristne har arabiske muslimer mulighed for at høre evangeliet, men det er Helligånden, som er afgørende for at arabiske muslimer bliver overbevist om deres behov for en frelser. En af disse arabiske muslimer var en 58 årig pensioneret forretningsmand, Mahad.

Siden Mahad kom til tro, har han ledt mennesker fra 70 forskellige husstande til Kristus. Mahad leder

DET  
CENTRALE  
VÆRELSE  
I ISLAMS HUS



et netværk bestående af hemmeligt troende, som vokser i troen gennem bibelstudier og lovsang. Vendepunktet for Mahad kom, da hans elskede hustru døde. Han fik en depression, og det gik ud over hans fysiske helbred, så han blev henvist til en hjertespecialist. "Lægerne forberedte mig på en åben hjerteoperation og sagde, at min



Jeg vil aldrig glemme det syn  
... siden den dag har mit hjerte  
været knyttet til Jesus.



chance for at overleve kun var fem procent. Da jeg kom i narkose, blev jeg bange. Jeg bad, men jeg følte ingen fred. Lige før jeg mistede bevidstheden, råbte jeg "Jesus" tre gange. "Straks følte jeg en fred. Og mens jeg var under narkose, fik jeg et syn. Jeg så Jesus og min hustru på en smuk, grøn eng. De så begge meget glade ud".

"Jeg gik hen mod engen. Jeg følte stor glæde. Jeg vidste også, at jeg måske var død i den virkelige verden,

men det var helt i orden; jeg skulle være sammen med dem. Så begyndte jeg at falde bort. Men jeg ønskede ikke at vende tilbage. Jeg vil aldrig glemme det syn. Operationen forløb godt, men siden den dag har mit hjerte været knyttet til Jesus. Før operationen var jeg bange for at dø. Men nu ved jeg, at jeg kommer til at være sammen med min hustru og Jesus. Min hustru har altid elsket Jesus. Hun talte aldrig med mig om det, men hun ønskede at leve nær Ham altid." Han viste mig en gipsfigur af den sidste nadver af Da Vinci. En typisk turistting. "Hun købte denne her for mange år siden," smilede Mahad. "Når vi mødes i himlen, vil jeg spørge hende om den."

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at indbyggerne i Bibelens hjemland må vende om til den kristne tro.*
- *Bed om, at Gud må beskytte nye troende med arabisk-muslimsk baggrund mod forfølgelse på grund af deres tro på Kristus.*
- *Bed for de millioner af arabiske muslimer som endnu ikke har hørt de gode nyheder om Jesus Kristus.*

# Egypten – Lederen af en undergrundskirke fortæller

I januar 2014 blev der udarbejdet en ny forfatning i Egypten. Artikel 1 erklærede Egypten for en islamisk stat, og i artikel 2 blev islam fastslået som statsreligion og Sharia (islamisk lov) som "kilde til lovgivning" i landet.

Selvom forfatningen beskytter religiøse minoriteters (kristne, jøder) rettigheder bedre end den tidligere forfatning i Egypten, er der ikke fuldstændig religionsfrihed. Det bliver stadig regnet for ulovligt at konvertere til en anden religion.

Bolos er leder af en kristen undergrundskirke i sit hjemland, Egypten, og han kan fortælle meget om det at være kristen i Egypten:

"På den ene side er kristne i Egypten fyldt med glæde og føler en dyb kærlighed til deres trosfæller, men på den anden side må de frygte for deres liv, fordi de har forladt islam og bliver betragtet som strafaldne. Dog er de et vidnesbyrd om Jesus gennem den kærlighed, de viser mod slægtninge og bekendte. Denne kærlighed har allerede fået hele familier til at vende om og tro på den levende Gud."

"...det er et risikabelt arbejde, da

vi ikke har samme trosfrihed som andre. Det er et undergrundsarbejde, for i Egypten er det farligt at fortælle muslimer om Jesus. Det er ikke kun regeringen, som udgør en fare; det er heller ikke accepteret i det egyptiske samfund."

"Egyptere, som er kommet til tro på Jesus, er ivrige efter at videregive den kærlighed, de har fundet, til andre egyptere. Vi støtter dem gennem oplæring og netværk eller hjælper dem med at stifte deres eget lille firma, som for eksempel en taxi-tjeneste, så de kan blive økonomisk uafhængige i tilfælde af, at de må bryde ud af deres muslimske lokalsamfund."

"Vi arbejder også i sundhedssektoren, hvor vi giver fattige gratis sundhedstjek og nødvendig medicin. Vi prøver at arbejde så klogt som muligt. Vores fokus er altid på venskab, ikke på diskussioner eller argumenter. Vore muslimske naboer lægger mærke til vores handlinger. De åbner sig og begynder at stille

spørgsmål, og så kan vi fortælle dem om Guds kærlighed."

"Af hele mit hjerte ønsker jeg at tusinder, ja millioner af egyptiske muslimer må komme til en levende tro på Jesus og blive vidner for Ham, hvor de er. Guds rige bygges her i Egypten."

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at familier til nye egyptiske troende også må lære Kristus at kende.*
- *Bed om, at flere husmenigheder må blive dannet af tidligere muslimske familier, som har besluttet sig for at tro på Jesus.*
- *Bed om, at Gud må opmuntre de egyptiske troende, så de må forblive stærke i troen og få visdom og de rette ord til at kunne nå deres naboer.*



DAG 13

Tirsdag  
30. juni

Den persiske  
verden

# Den persiske verden – Hvordan jeg ser Ham

Siden oprettelsen af ayatollahens islamiske republik i 1979 er de næsten 100 millioner shiitiske muslimer i Iran blevet identificeret af Vesten som medlemmer af "ondskabens akse". Men der er anden historie som udfolder sig i Det Persiske Værelse i Islams Hus, en historie om frelse og genfødsel.

Efter ayatollahen kom til magten, er i hundredtusindvis af iranere flygtet til andre lande i verden. Alle steder er nye husmenigheder med iransk muslimsk baggrund blevet dannet. Over de sidste to årtier har Gud brugt det, som mennesket havde onde hensigter med, til noget godt. Økonomisk sammenbrud, udbredt stofmisbrug, ødelæggende krige med Irak og Vesten, kombineret med frimodige vidnesbyrd fra troende har draget mange tusinde iranere til at tro på Jesus Kristus.

For to år siden flygtede Nadia og hendes familie fra Iran. De blev varmt modtaget af den kristne menighed i deres nye hjemland.

Gennem et lokalt kristent arbejde deltog Nadia og hendes mand på en kristen ægteskabsweekend for iranske immigranter. Den skulle hjælpe ægtepar med muslimsk baggrund til at genopbygge deres ægteskab på kristne principper og bevæge sig hen imod en kristen forståelse af kærligheden mellem mand og hustru.

En af øvelserne gik ud på, at manden skulle udtrykke sin kærlighed til hustruen. Nadias mand meldte sig som frivillig. Han tog Nadia i hånden og førte hende hen foran resten af gruppen. Han smilte til hende og sagde frimodigt: 'Nadia, jeg elsker dig,' og så kysede han hende foran alle de andre.

Nadia mindes, hvad der skete, og rødmer: "Det var første gang i løbet af vores ægteskab, at min mand sagde, at han elsker mig."

Kort efter døde Nadias mand i en ulykke i deres hjem. Da hun blev spurgt, hvordan hun kunne udholde så meget død, tragedie og tab, svarede hun: "Det var Jesu løfte: 'Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.'" Jesus har givet mig en overnaturlig fred. Når jeg i dag

ser min mand for mig, så er han stadig en pæn og høj mand, klædt i det bedste tøj, som jeg altid lagde frem til ham, selvom hans ansigt, sidste gang jeg så ham, var forfærdeligt forbrændt."

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at Irans ledere ikke må lede landets mange millioner til total udslettelse.*
- *Bed om, at de tusinder af persere, som kommer til tro på Kristus, må vokse i troen på Ham.*
- *Bed om, at kristne i Vesten må erstatte had og frygt for Iran med kærlighed og medfølelse.*



## DEN PERSISKE VERDEN

Nationer	3
Muslimske folkeslag	105
Befolkning i alt	99.009.985
Muslimsk befolkning	97.957.533



Jesus har givet mig en  
overnaturlig fred.





# Slutte fred med muslimer?

Hvis du vil følge Fredsfyrsten, så er det et krav!

Rick Love, PhD



Sammen udgør muslimer og kristne over halvdelen af Jordens befolkning

Jeg underviste i et kursus på Denver Seminarium sidste juni, om 'Fredsskabelse som en del af Guds mission'. John, en af mine elever fra Kenya, fortalte den skræmmende historie om terroristgruppen, Al Shabaab, oprindeligt fra Somalia, som er begyndt at infiltrere moskeer i Kenya for at kunne vælte regeringen.

John virkede overvældet af Al Shabaabs skamløse og onde planer. Jeg kæmpede for at kunne finde et svar til ham, men så mærkede jeg Guds vejledning. "For det første så er du ikke ansvarlig for at finde en måde, hvorpå Al Shabaab kan stoppes, John. Du er ansvarlig for at arbejde for fred, der hvor Gud har sat dig. Gud har givet dig et område med indflydelse. Begynd der. Opmuntr kristne til at række ud til muslimer med kærlighed." For det andet, sagde jeg: "John, du må finde ædle muslimske fredsstiftere. Du må samarbejde med dem for at vinde

deres muslimske trosfællers hjerter og sind og vende dem mod Al Shabaab." Mit svar understreger to nøgler, som vil hjælpe os til at imødegå den voldelige ekstremisme og stræbe efter fred med muslimer.

## 1. Fred begynder hos mig. Hvad forventer Gud af mig, der hvor jeg har indflydelse?

Jesus sagde, at hans børn skulle stifte fred (Matt 5,9), og Paulus sagde, at fredsskabelse er omfattende: "Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer" (Rom 12,18; se også Heb 12,14). Ja, det er sandt, med alle – også muslimer.

Thomas Davis havde boet i Padang, Sumatra i Indonesien, for nogle år siden. Derfor blev han inviteret til at tale på Muhammadiyah Universitet der for nylig. Han startede talen med en undskyldning. "Jeg er kommet fra Amerika for at bede om tilgivelse for, at vi amerikanske kristne ikke har elsket vore muslimske naboer i Amerika på den måde, som Jesus har befalet os at gøre." Den overraskede forsamling ventede ivrigt efter at høre mere. Så

Thomas fortalte om Jesu lære om kærlighed og forsoning, idet han understregede, hvor de amerikanske kristne ikke har levet op til læren.

Så fortsatte han med nogle gode nyheder. "Der er et voksende antal kristne i Amerika, som os i "Peace Catalyst International", der ønsker at leve i overensstemmelse med Jesu lære." Han forklarede hvordan, ved at give nogle praktiske eksempler på sit eget fredsskabende arbejde med muslimer i Raleigh.

Da Thomas var færdig med at tale, rejste en muslimsk professor fra et andet universitet sig op og gav en varm opfordring: "Thomas er kommet helt fra Amerika for at bringe et budskab fra Gud. Han og hans medarbejdere er rollemodeller for indonesiske muslimer – for en bedre måde at leve på. Indonesiske muslimer må lære at behandle indonesiske kristne med venlighed og respekt. Vi må følge Thomas' eksempel og tjene minoriteter, lære af dem og opbygge venskaber med dem.

Thomas forsøgte blot at være trofast og fortælle sin historie. Han arbejdede

for fred, der hvor han havde mulighed for det. Resultatet? Hans vidnesbyrd plantede frø, som baner vej for fred og større religionsfrihed i Indonesien.

## **2. Kristne må samarbejde med muslimer om at bekæmpe terrorisme og fremme religionsfrihed**

Douglas Johnston og hans organisation, The International Center for Faith and Diplomacy ([www.icrd.org](http://www.icrd.org)) samarbejder med muslimer for at fremme religionsfrihed og bekæmpe terrorisme i Pakistan<sup>1</sup>. I de sidste ti år har de arbejdet med muslimske ledere af madrassaer (religiøse skoler) for at udvide pensum, så det omfatter mere end Koranen. De har i samarbejde med flere end 1.611 madrassaer udvidet pensum med naturvidenskab sammen med et stærkt fokus på religiøs tolerance og menneskerettigheder.

Johnston bemærker klogt: "Bomber

skaber typisk flere terrorister ved at forværre den onde cirkel af hævn. Uddannelse derimod både dræner terrorismens sump og skaber en bedre fremtid for børnene i Pakistan (indirekte også for vores egne børn)."<sup>2</sup>

Tænk over dette: Kristne og muslimer udgør tilsammen over halvdelen af verdens befolkning. Hvis vi ikke kan opnå fred mellem kristne og muslimer, så er det praktisk talt umuligt at skabe fred i verden.

Bibelen siger, "søg freden og stræb efter den" (1 Pet 3,11). Jeg vil gerne tilføje: Gør det der, hvor du har indflydelse, og i samarbejde med muslimske fredsstifere. Disse to nøgler vil udløse fred!

Så bed om, at kristne må efterligne Fredsfyrsten. Og bed om, at Gud må oprejse tusindvis af muslimske fredsstifere, som vi kan arbejde sammen med.

---

*Hvis du vil lære mere om fredsskabelse, så læs Ricks bog, Peace Catalysts: Resolving Conflict in Our Families, Organizations and Communities. [www.peace-catalyst.net](http://www.peace-catalyst.net)*

<sup>1</sup> <http://peace-catalyst.net/blog/post/peacemaking-in-pakistan:-promoting-religious-freedom>

<sup>2</sup> David Gushee (ed). *Evangelical Peacemakers*, (2013), s. 57. <http://amzn.to/Ufl1HL>

# De usbekisk-talende i det sydlige Kirgisistan

**D**er findes omkring 800.000 usbekisk-talende i det sydlige Kirgisistan, deriblandt uighurer og tyrkere, såvel som etniske usbekere. De fleste af dem bor nær grænsen til Usbekistan, i den kirgisiske del

af Ferghanadalen. Dette område, som er rigt på landbrug, er et af de tættest befolkede i hele Centralasien. Konkurrence om handel, jord og vand har ofte været kilde til konflikt, især mellem forskellige etniske grupper.

I løbet af det seneste årti har en voksende nationalisme i Kirgisistan gjort livet vanskeligt for de usbekisk-talende mindretal. Dette pres er blevet intensiveret siden interne etniske optøjer i 2010, med diskrimination på juridiske og politiske områder og tab af økonomiske muligheder. Næsten alle usbekisk-talende betragter sig som muslimer, men på det seneste er indflydelsen fra islam vokset, samtidig med en øget fundamentalisme.

Udadtil er der flere, som finder deres identitet i islam, men nogle søger oprigtigt Gud. Nadim er usbekisk-talende og bor på landet i Kirgisistan sammen med sin kone og fem børn. For mere end tyve år siden led han af stadigt tilbagevendende mareridt, som han søgte

behandling for hos mange forskellige læger og psykologer. Nadim vidste, at det ville kræve et mirakel, hvis hans mareridt skulle ophøre, og han overvejede at rejse til Mekka, da han mødte nogle kristne, som bad sammen med ham og hans familie. De onde drømme kom og gik, men hver gang, at nogen havde bedt for ham i Jesu navn, fik han en fredfyldt nattesøvn. Nu er han totalt fri for disse mareridt. Siden han modtog et Nyt Testamente, har han gået med det i lommen. På grund af hans store iver efter at studere Skriften, har hele hans familie og deres nærmeste bekendtskabskreds også fået mulighed for at høre Guds Ord.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at søgende som Nadim må møde Jesus gennem andre kristne, gennem tegn og undere og gennem Guds Ord.*
- *Bed om, at ikke blot enkeltpersoner, men hele familier og netværk må blive en del af Guds Rige.*
- *Bed om retfærdighed og håb til det usbekisk-talende mindretal i det sydlige Kirgisistan.*



DAG 15

Torsdag  
2. juli

Turkestan

# Turkestan – Den levende Kristus

**T**urkestan er et landområde med 200 millioner tyrkiske mennesker, som består af 227 tyrkiske folkegrupper fra 15 nationer. Det strækker sig næsten 2.500 km hen over Centralasiens stepper fra dets etniske oprindelse i Altai bjergene på Mongoliets vestlige grænse, gennem den turbulente Kaukasus region, og ind i det moderne Tyrkiet og Europas Balkanlande.

Siden den osmanniske erobring af Konstantinopel i 1453 har muslimske tyrkere gjort krav på Turkestan som islamisk højborg. Men gennem de

sidste to årtier har Guds Ånd virket i Turkestan og draget tusinder af centralasiatiske tyrkere til et nyt liv i Kristus.

## TURKESTAN

Nationer	15
Muslimske folkeslag	227
Befolkning i alt	203.251.345
Muslimsk befolkning	159.225.454



Den nuværende vækkelse blandt muslimer i Turkestan går tilbage til tvangsforflytningen af tusindvis af etnisk tyske evangeliske kristne til Centralasien, udført af Josef Stalin i 1940'erne. Stalin frygtede tilstedeværelsen af disse etnisk tyske mennesker nær frontlinjerne i hans krig mod Nazi-Tyskland. Uden at vide det, placerede han dem midt i en af verdens største koncentrationer af muslimer.

Efter jerntæppets fald i 1989 tog tusindvis af vestlige, evangeliske missionærer for første gang til Centralasien, hvor de medbragte bibeloversættelser og kristent mediemateriale. Ligeledes drog organisationer, som viste Jesu kærlighed og barmhjertighed, dertil.

I dag finder de kristne med muslimsk baggrund i Turkestan deres eget fodfæste, trods det at mange af deres kirker bliver lukket, og det en gang så blomstrende arbejde bliver forbudt. Tyrkiske kristne samles i undergrundsmenigheder, og i det stille spreder de evangeliets kraft og kærlighed med venner, familie og naboer.

Når man spørger de kristne fra Turkestan, som har muslimsk baggrund, om, hvad der gjorde, at de kom til tro på Jesus Kristus, nævner de drømmes betydning, vigtigheden af at have Det Nye Testamente på deres eget sprog, Jesus-filmen og andre faktorer. Men det vigtigste, som kendetegnede alle deres vidnesbyrd, var opdagelsen af en levende Kristus, som hørte og besvarede deres bønner. Helt ulig de tomme tilbud fra kommunismen, kulturel islam eller sekulær ateisme, så berørte den levende Kristus dem et sted dybt i deres sjæl, som intet andet nogensinde havde kunnet udfylde.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for de forfulgte kristne med muslimsk baggrund og for kirkerne i Turkestan.*
- *Bed om, at den nuværende undertrykkelse af kristent arbejde i Turkestan må få lokale kristne (med muslimsk baggrund) til at vidne med større frimodighed.*
- *Bed for de tusinder af landsbyer i Turkestan, som ikke har nogen vidner om evangeliet overhovedet.*



# Bosnien-Hercegovina – Kultur, konflikt og korset

Det smukke land Bosnien-Hercegovina var ramme om en af de mest ødelæggende krige i det 20. århundrede. Hvis du går ned ad de pulserende, farvestrålende og historiske gader i Sarajevo i dag, er mure med skudhuller triste påmindelser om, at de har måttet udholde en belejring, som varede næsten fire år. En af de mest dødbringende episoder i denne krig var henrettelsen af 8.000 bosniske muslimske mænd og drenge i den lille by Srebrenica, udført af bosnisk-serbiske styrker. Religiøs nationalisme i Bosnien-Hercegovina blev et ideal, som medførte brutal ødelæggelse. Etniske krige gør det at dele buskabet om Jesus så meget vanskeligere.



Rødderne til denne konflikt strækker sig tilbage til 1389, hvor en tyrkisk muslimsk hær sejrede i kampen om Kosovo over de etniske serbere. I 1990'erne, da kommunismen faldt, kom disse gamle etniske rivaliseringer i kog, og kampe brød ud igen mellem serbere, som var ortodokse kristne, kroater (katolikker), og bosniere (muslim). Religion blev brugt af alle sider, og sørgeligt nok blev Jesu kors, det ultimative symbol på kærlighed mellem fjender, rejst som et symbol af både katolske kroater og ortodokse serbiske styrker.

Krigen var uhyre kompliceret, og der blev begået mange grusomheder på alle sider. Krigen var ikke en religionskrig, men alligevel blev religion brugt som definition på de forskellige etniske grupper. Kristendommen blev brugt som retfærdiggørelse af krigen og en motivation for at kæmpe. Dette var langt fra Jesu budskab, som bad mennesker, der levede under romersk besættelse, om at "elske jeres fjender". Lige så langt var religiøs stammekultur fra det Jesus sagde om, at det ikke betød noget, hvilket bjerg vi tilbad

ham på, men at det vigtigste var, at vi tilbad Faderen i ånd og sandhed (Johs 14,21-24). Hvordan kan vi forvente, at muslimer i Bosnien-Hercegovina i dag vil konvertere til en "kristendom", der tilhører dem, der begik massakren i Srebrenica? Hvordan kan muslimer nogen sinde komme til at forstå sandheden om, hvad Jesus gjorde på korset, når det er blevet så svært af krigen? Alligevel har muslimerne i Bosnien-Hercegovina desperat behov for at møde Jesus, Fredsfyrsten.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at Jesu efterfølgere i Bosnien-Hercegovina må blive i stand til at være modige vidner om evangeliet om Jesus.*
- *Bed om, at unge bosniske muslimer må blive beskyttet mod ekstremismens overgreb og i stedet udvikle en sult, som kun Jesus kan stille. Bed om, at de må få drømme om Jesus.*
- *Bed om, at en dyb forsoning må gennemsyre dette land, så mennesker vender sig til Jesus; Han for hvem, der ikke er forskel på jøde eller græker, kroater, serber, bosnier, muslim, ortodoks eller katolik.*

DAG 17

Lørdag

4. juli

Sydvestlige  
Asien

# Sydvestlige Asien – Forandring på vej

**N**år man indbefatter lande som Afghanistan og Pakistan og den vestlige halvdel af Indien i det sydvestlige Asien, spænder det over brudlinjer af konkurrerende hinduistiske, tyrkiske, persiske og dravidiske civilisationer, som gennem generationer har givet anledning til konflikt mellem regionens 315 millioner muslimer i 186 forskellige befolkningsgrupper. I modsætning til andre dele af den muslimske verden, hvor hustruer og døtre er udsat for purdah, en praksis hvor kvinder holdes skjult for offentligheden som tegn på deres store værdi, nærer muslimske stammefolk fra det indre af Sydvestasien ikke sådanne illusioner.

De betragter kun kvinder som deres ejendom.

En kristen med muslimsk

baggrund, ved navn Ahmed, forklarer: "I vores kultur er kvinder som sko. Vi går i dem, indtil de bliver gamle, og så smider vi dem ud. Hvis en kvinde gør noget, som mishager hendes mand, trække han hende gennem gaderne til kirkegården, hvor han begraver hende levende."

For de kristne i det sydvestlige Asien er denne skik ved at ændre sig. Der kom et vendepunkt, da to kvindelige, amerikanske missionærer arrangerede en workshop for et dusin kvinder fra muslimske stammefolk. I sidste øjeblik forbød mændene dem at deltage og mødte selv op i stedet!

Donna, en af underviserne, mindes: "Den første dag var en fiasko. Mændene var forfærdede ved tanken om, at to kvinder skulle lære dem noget. Under en akavet samtale spurgte deres tolk, Ahmed, henkastet de amerikanske kvinder: "Bør vi ikke slå vores hustruer? Hvad siger Bibelen om dette?"

Det ledte til en diskussion, hvor Donna gav ham mange eksempler på skriftsteder om, hvordan mænd skal behandle deres hustruer med selvopofrende kærlighed.

Næste morgen sagde Ahmed: "Vi sov slet ikke hele natten. Vi talte om disse tekster. Vi talte om, hvad Jesus siger om kvinder og hvordan vi bør behandle vores hustruer." En for en stod mændene frem og sagde: "Jeg vil ikke slå min hustru mere. Fra i dag af vil vi behandle vores hustruer med respekt." Kunne det virkelig være så enkelt? "Det har ikke været let", indrømmede Ahmed. "Det var en stor omvæltning for os." Ved afslutningen af konferencen blev der startet en kvindebevægelse, som i dag har startet hundredvis af menigheder (jamaats) for kvinder. "Sidste år", sagde Ahmed, "var der flere end 100 menighedsledere, som fortalte mig, at de ikke længere slår deres hustruer."

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om en ende på krig, mord og uretfærdighed i det sydvestlige Asien.*
- *Bed om, at nye kristne i det sydvestlige Asien må vokse i troen og blive mere og mere lig Kristus.*
- *Bed om, at Gud fortsat må skabe vækkelse blandt muslimer, så de kommer til tro og får et nyt liv i Kristus.*



### DEN SYDVESTASIATISKE VERDEN

Nationer	3
Muslimske folkeslag	186
Befolkning i alt	713.922.175
Muslimsk befolkning	315.998.874

# Marathi-talende shaikher

**D**er findes over 200 millioner shaikhiske muslimer i verden, og mere end en tredjedel af dem lever i Indien. De fleste andre i Pakistan og Bangladesh. Shaikhiske muslimer udgør størstedelen af den sunni-muslimske befolkning på Deccan-plateauet i det centrale Indien. Marathi-talende shaikhiske muslimer tilhører landbefolkningen, som primært lever i staten Maharashtra, hvor marathi er hovedsprog. Den samlede marathi-talende shaikhiske befolkning anslås til at være 2,5 millioner.

Udtrykket "shaikh", som tidligere kun refererede til stammer af ren arabisk afstamning, bliver nu brugt om specifikke islamiske folkegrupper i det centrale og sydlige Indien, der er konverteret fra lave hinduistiske kaster for mindst tre generationer siden, og om dem, som er konverteret fra høje hinduistiske kaster i Nordindien gennem islamiske sufi-missionærers arbejde. Nogle gange er indiske shaikhiske lokalsamfund meget forskellige fra andre muslimer omkring dem, men ofte blander de sig med andre. Shaikherne har ikke traditionelle

erhverv. I landområder arbejder de generelt i landbruget. I byerne er deres uddannelsesniveau relativt højt, og de er ofte beskæftigede med handel eller i den offentlige og private servicesektor.

Så godt som alle shaikher er sunni-muslimer, selvom de langt fra er ortodokse i praktiseringen af den. I sin helhed inkluderer islam i Indien stærke elementer af mysticisme. Det er meget almindeligt at vise lokale muslimske helgener ærbødighed; deres grave er overdådigt dekoreret, hvilket tiltrækker selv hinduer. Tilbedelse, andægtig musik og sang ved helgeneres grave er almindeligt. De har en dybfølt hengivenhed til Allah. Sufi-læren har medført en universalisme blandt mange shaikher – en følelse af at alle religiøse veje i sidste ende leder til Allah.

De marathi-talende shaikher fejrer de store sunni-muslimske fester og helligdage. Der bliver givet grundlæggende religiøs undervisning til børnene, og i de seneste år er den fortsat voksende indiske middelklasse blevet i stand til at give deres børn højere uddannelse. Den



De har en dybfølt hengivenhed til Allah.



nylige økonomiske udvikling har påvirket nogle med sekularisering og materialisme.

Der findes ingen bibel eller lignende litteratur på deres version af marathi-sproget, selv om man nemt kan få en bibel på det traditionelle marathi-sprog. Mange taler også urdu eller hindi; her er bibler og Jesus-filmen tilgængelige.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at marathi-talende shaikhiske bønder, som hører evangeliet, må tage imod det i tro.*
- *Bed om, at nye kristne blandt de marathi-talende shaikher må blive grundfæstede i Guds Ord, dagligt vokse i tro, kærlighed og lydighed til Herren.*
- *Bed om, at der må blive fundet kreative måder, hvorpå man kan nå marathi-talende shaikher, som ikke kan læse eller skrive. Bed om, at Gud må sørge for de nødvendige redskaber (bibeltekster og fortællinger på lyd-bog), såvel som muligheder for massedistribution.*

DAG 19

Mandag  
6. juli

Sydøstasien

# Sydøstasien – vores egen bibel

**S**ydøstasien er et tætbeholdt område med mere end 800 millioner indbyggere, hvoraf næsten 250 millioner er muslimer. Sydøstasien centrerer sig om de bengalske folk i Bangladesh og den indiske stat Vestbengalen, men omfatter også 64 andre muslimske folkegrupper. Midt i dette islamiske område giver Helligånden nyt liv i Jesus Kristus til adskillige muslimske bevægelser. Da den engelske



skomager William Carey udgav den første bengalske bibel i 1809, var de fleste bengalere hinduer eller muslimer. Carey vidste, at hans valg af religiøs sprogbrug enten ville tiltale muslimerne eller hinduerne. Carey hældte mest til den hinduistiske befolkning og valgte det sanskrit-baserede ord Ishwar som oversættelse af ordet Gud, i stedet for

Allah eller Khoda, navne der blev brugt af muslimerne.

I de næste 170 år overbeviste Careys valg muslimerne om, at de kristne tilbad en anden gud, sandsynligvis fra den hinduistiske gudeverden. I starten af 1970'erne da oversættere producerede de første evangeliedele af den kontekstualiserede Musulmani-oversættelse, indførte de ordet Khoda for Gud – et låneord fra sproget urdu, almindeligt brugt af både muslimer og kristne i Øst- og Vestpakistan.

Efter den brutale frihedskrig med Vestpakistan i 1971, distancerede Bangladesh sig fra urdu og begyndte at bruge navnet Allah for Gud. I et forsøg på at kommunikere med muslimer valgte man det velkendte ord Allah for Gud, da man udgav en komplet bibel på musulmani-bengalsk. Selvom kristne i Vesten normalt forbinder navnet Allah med islam, var det oprindeligt et kristent ord. Arabiske muslimer har faktisk lånt navnet Allah fra de arabiske kristne, som havde bedt til Allah i århundreder

før Muhammed blev født. Oversætterne vidste, at det ikke er det navn, de bruger for Gud, som adskiller kristne fra muslimer, men den teologiske forståelse af Gud, og at den eneste måde, hvorpå de kunne korrigere muslimers forståelse af Gud, var at give dem en komplet bibel på deres eget sprog. Med udgivelsen af Bibelen på musulmani-bengalsk læser mange muslimer i Sydøstasien Bibelen selv og begynder for første gang at forstå at Bibelens Gud ikke er en hinduistisk guddom, men i stedet Ham, som elsker dem nok til at bringe sin egen søn som et offer og en frelser fra deres synder.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at flere og flere muslimer i Sydøstasien må møde Bibelens Gud ved hjælp af lokale bibeloversættelser.*
- *Bed om kærlighed og harmoni mellem kristne fra ikke-muslimsk og muslimsk baggrund.*
- *Bed for de mange millioner af muslimer i Sydøstasien, som endnu ikke har hørt evangeliet om Jesus Kristus.*

Helligånden giver nyt liv i Jesus Kristus til adskillige muslimske bevægelser.

## SYDØSTASIEN

Nationer	4
Muslimske folkeslag	65
Befolkning i alt	844.398.260
Muslimsk befolkning	283.393.591



# Kanpur: 'Østens Manchester'

**K**anpur, som ligger ved bredden af floden Ganges, er et af Nordindiens vigtigste industri- og uddannelsesområder og har en helt unik historie. Med en befolkning på cirka 4 millioner er Kanpur den største by i delstaten Uttar Pradesh (UP). Hinduismen er den største religion i byen, men cirka 20 % af befolkningen er muslimer; de fleste af dem fattige analfabeter. Vold og optøjer i gaderne er almindeligt, og mange muslimer lader til ikke at have noget at tabe ud over deres liv. Kanpurs historie er præget af vold. Det var her nogle af Indiens mest mindeværdige frihedskampe fandt sted, og der skete sammenstød mellem folk af forskellig politisk og religiøs overbevisning og fra forskellige kulturer. Som følge af 1801-traktaten kom byen på britiske hænder og blev snart en vigtig militærpost. Den første uafhængighedskrig i 1857, også kaldet Sepoy-oprøret, var den første store

opstand mod Det britiske Ostindiske kompagni. På et sted, der nu kaldes Massacre Ghat i det militære område ved Kanpur, blev omkring 300 briter dræbt. Der fulgte endnu en massakre ved Bibighar, hvor omkring 120 britiske kvinder og børn, som havde søgt tilflugt, blev parteret af lejede slagtere og smidt i en udtørret brønd – som reaktion, mener nogle historikere, på forlydender om vold begået af en

“  
Det var her nogle af  
Indiens mest mindeværdige  
frihedskampe fandt sted  
”

redningsstyrke fra Det britiske Ostindiske kompagni, der kom fra Allahabad. Optøjer og kriminelle bander har plettet Kanpurs fortid. Den berømte Kanpur Moské-hændelse i 1913 blev det første symbol på national muslimsk politik i Indien. Briterne ville flytte eller nedrive vaskefaciliteterne ved moskéen for at opføre en vej. Det blev set som en trussel mod islam, så der blev nedsat komitéer for at forsvare moskéen, og det blev fulgt af optøjer. I 1931 blev Ganesh Shankar Vidyarthi, aktivist i uafhængighedsbevægelsen,

grundlægger og redaktør af den revolutionære hindu-avis Pratap og leder af den Indiske Nationalkongres, dræbt i optøjer mellem muslimer og hinduer, hvor omkring 166 personer blev dræbt og 480 blev såret. I 1992 var Kala Bacha ("det sorte barn"), en kendt kriminel allieret med det politiske parti BJP, involveret i flere optøjer i Kanpur, inklusiv dem der fulgte efter nedrivningen af moskéen Babri Masjid i Ayodhya (200 km fra Kanpur). Og i 2001 udløste nedrivningen af Buddhastatuer i Afghanistan og hinduers afbrænding af Koranen i Delhi også optøjer i Kanpur, som omfattede medlemmer af organisationen Students Islamic Movement of India.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for forsoning mellem de religiøse grupper i Kanpur.*
- *Bed om, at Guds kærlighed og medfølelse må blive synliggjort gennem de få kristne, der bor i Kanpur, og at Hans legeme må få nyt liv og blive fyldt med Guds kærlighed.*
- *Bed om, at Gud må sende flere arbejdere til Kanpur, der kan udbrede budskabet om Fredens Fyrste.*

# Indo-Malaysia: tre bølger

**D**et Indo-Malaysiske Værelse i Islams Hus dækker den malaysiske halvø, går over det enorme indonesiske øhav og breder sig over de omkringliggende lande Singapore, Brunei, Filippinerne og det sydlige Thailand. Det er hjemsted for flere end 200 millioner muslimer. Vor tids mange bevægelser af muslimer til Kristus begyndte i 1870 i Indonesien med Sadrach Surapranatas tjeneste - en troende af muslimsk baggrund.

Ved år 1873 havde Sadrach Surapranata (ca. 1835-1924) oplevet, at flere end 2500 muslimer fra Java havde vendt sig fra islam til tro på Jesus Kristus, et resultat som ingen kristen havde set i de 1238 år, der var gået siden profeten Muhammeds død. Ved hans død i 1924 anslås det, at antallet af døbtte, kristne konvertitter fra muslimsk baggrund var omkring 10-20.000.

Adskillige bølger af muslimske bevægelser til Kristus i området kan deles op i tre afgrænsede bølger. Den første var Sadrachs banebrydende arbejde. Den anden fandt sted i årene 1967-1971, udløst af et mislykket kommunistisk kup, der førte til et

militærkup og en blodig modreaktion mod kommunismen, som blev opfattet som en trussel. Militærregeringen krævede, at alle indonesere erklærede deres tilhørsforhold til en af landets fem accepterede religioner: islam, hinduisme, buddhisme, katolicisme og protestantisme. Muslimske selvtægtsmænd dræbte op mod 500.000 mænd, kvinder og børn. Frastødt af voldsudgydelserne valgte cirka 2,8 millioner indonesere at vende sig til kristendommen, og blev for størstedelens vedkommende døbt i de protestantiske kirker, i hvad der muligvis var den største omvendelse af muslimer til kristendommen nogensinde.

Den tredje bølge finder sted lige nu. I dag fortsætter kirkens vækst i Indonesien på en mindre dramatisk, men lige så omsiggribende måde. I det Indo-Malaysiske Værelse hører flere og flere muslimer evangeliet om Kristus på deres modersmål og reagerer på Hans kærlighed. Der opnås gennembrud ved hjælp af nye metoder, såsom nye måder at præsentere evangeliet på, modige, kontekstualiserede vidnesbyrd om evangeliet og gennem vidnesbyrd fra



lokale kristne, der nu findes i hvert eneste hjørne af dette tætbefolkede værelse i Islams Hus.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at evangeliet fortsat vil nå ind i hvert eneste hjørne af det Indo-Malaysiske Værelse*
- *Bed om, at muslimer må komme til tro på Jesus Kristus, selvom de må udholde forfølgelse, og at de modigt taler Jesu Kristi sag.*
- *Bed for kristne og missionærer, hvis mod og opfindsomhed til stadighed når ud til regionens 282 muslimske befolkningsgrupper.*

# Pattani-malajerne i Thailand

**P**attani-malajerne er en etnisk befolkningsgruppe bestående af stærkt troende muslimer bosat i det sydlige Thailand af malaysisk afstamning. Der er cirka 3,5 millioner af dem. Pattani-malajerne har en rig kulturarv og er dygtige håndværkere. Deres evner ses for eksempel på deres farverige fiskebåde, der kaldes 'Korlae', og andet kunsthåndværk. Mange af dem tjener til føden ved fiskeri, arbejde på fiskefabrikkerne, gummitapning eller dyrkning af frugt

og grøntsager. Men generelt set tjener de fleste muslimer i det sydlige Thailand mindre end mindstelønnen. Mange af dem holdes fast i en ond cirkel af fattigdom på grund af lave indtægter og høje fødselsrater.

De områder, hvor de fleste

pattani-malajer bor, ligger langt væk fra den thailandske regerings centrum, og de har udviklet en følelse af selvstændighed og særegen identitet. Men hver gang den thailandske regering forsøger at centralisere kontrollen med provinserne, bliver denne uafhængighed truet. Det har skabt grobund for en modvilje mod regeringen. De fleste pattani-malajer taler en dialekt af malajisk. I landsbyerne tales sjældent thai. Thai bruges i skolerne og ved kommunikation med myndighederne eller thailandske buddhister, men pattani-malajisk er stadig deres hjertesprog.

De fleste pattani-malajer lever i fast sammentømrede samfund, og social accept er vigtig for dem. De unge bliver dog i stadig højere grad påvirket af film og tv, og stofafhængighed og umoralsk opførsel er i stigning. Der er økonomiske og politiske problemer, såvel som miljømæssige problemer. Dette underminerer ofte pattani-malajernes traditionelle levevis. De lever i en krisetid, hvor voldelige reaktioner på den ustabile situation er

en stadigt større udfordring.

Til forskel fra størstedelen af Thailands befolkning, som er buddhister, er pattani-malajerne muslimer. Gennem alle de forandringer og kriser, som de har oplevet i den seneste tid, har islam været et fast holdepunkt. Lige siden det ældgamle malaj-kongedømme opstod i Thailand, har islam haft en stor indflydelse på deres kultur. De holder sig tæt til islamisk lov, eller sharia, som der undervises i på de traditionelle islamiske skoler kaldet pondok. Denne tilknytning til islam giver pattani-malajerne en unik identitet i Thailand.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for, at der udvikles billigere uddannelsesmuligheder, der kan hjælpe med at bryde fattigdomsspiralen for pattani-malajerne.*
- *Bed for, at flere pattani-malajer vil læse og høre historierne om Jesus og erfare Hans forvandlende kraft.*
- *Bed Helligånden om at give visdom og nåde til de missionsselskaber og -arbejdere der arbejder med denne befolkningsgruppe.*



# Veje til Gud i den muslimske verden (del 1)

en rundspørge blandt flere end 1000 kristne med muslimsk baggrund fra vækkelser overalt i Islams Hus stillede man spørgsmålet: "Hvad brugte Gud for at bringe dig til tro på Jesus Kristus? Fortæl os din historie". Deres svar afslørede ti veje til Gud. Vi vil se på de første fem af disse veje i dag:

## (1) Tro

Det var ved tro at tidligere generationer af kristne missionærer gik ind i Islams Hus for at prædike et evangelium, der blev mødt med stejl modstand. Mange af de missionærer nåede ikke i deres egen levetid at se de bevægelser, der nu finder sted - "de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne" (Heb 11,13). Det er troen hos den store "sky af vidner" (Heb 12,1), der hjalp med at frembringe den hidtil usete høst som vi ser i dag.

## (2) Bøn

I de sidste 14 århundreder har der kun været 82 dokumenterede muslimske bevægelser til Kristus. Ud af de 82 har

62 af dem (84 %) fundet sted inden for de seneste to årtier. Det er ikke tilfældigt, at de bevægelser af muslimer hen mod Kristus, som vi ser i dag, falder sammen med de to et halvt årtiers intens bøn, som har fulgt denne simple bønnevejledning, de "30 Dage i Bøn for den Muslimske Verden". Jeres bønner bryder fæstningsværker ned (2 Kor 10,4) i den muslimske verden og lukker en dør op (Åb 3,8) for at muslimer kan høre og reagere på evangeliet som aldrig før.

## (3) Skriften

Gud har lovet, at Hans ord ikke vender virkningsløst tilbage til Ham (Es 55,11), men hvis ikke Bibelen bliver oversat til de unædes sprog, hvordan kan den så blive forstået og troet (Rom 10,14)? Mere af Skriften er blevet oversat til muslimers hjertesprog i løbet af de sidste tre årtier end i de 13 århundreder der gik før dem.

## (4) Helligåndens virke

Jesus lovede, at Helligånden ville "overbevise verden om synd og

om retfærdighed og om dom" (Joh 16,8). Forud for hver eneste muslimske bevægelse mod Kristus har Helligånden virket. Drømme, visioner, guddommelige møder og bønnesvar har karakteriseret de muslimske bevægelser mod Kristus i alle Ni Værelser i Islams Hus.

## (5) Trofaste kristne vidner

Vor tids muslimske bevægelser til Kristus er resultatet af utallige trofaste kristne fra alle grene af kristendommen, der gennem tiderne har delt Evangeliet med muslimer.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for en øgning i (1) Tro, (2) Bøn, (3) Skriften, (4) Helligåndens virke og (5) Trofaste kristne vidnesbyrd til den muslimske verden.*
- *Bed om, at kristne vil gå disse fem veje, som Gud har givet os for at bringe det glade budskab til Islams Hus.*
- *Bed om, at Gud vil vise dig, hvad Han ønsker at du personligt gør for at styrke disse veje.*

“ Det er ikke tilfældigt, at de bevægelser af muslimer til Kristus, som vi ser i dag, falder sammen med de to et halvt årtiers intens bøn, som har fulgt ”30 Dage i Bøn” ”



# Syriske flygtninge: Ikke så anderledes end mig

**Y**usra er en 39-årig syrisk muslimsk kvinde. Lige som de fleste flygtninges hjem var hendes et hjem med tre generationer under samme tag. Hendes syv børn var spredt rundt om i rummet, og hendes utroligt rynkede mor var anbragt på en pude på gulvet. På et tidspunkt begyndte den gamle kvinde at himle op om alle de rædsler, hun havde set, og den smerte, der plagede hendes krop og sjæl. Jeg rejste mig fra min måtte og greb hendes hånd og tilbød at bede

for hende i Jesu navn, Han som helbreder. Hendes ordstrøm slog over i en jamren, og tårer strømmede ned af furerne i hendes ansigt, da hun fortalte os om sine forsvundne sønner.

Vi besøgte derefter familien nedenunder. Jake snakkede med mændene om politik og krig, mens kvinderne talte om familie, tab og smerte. Da vi rejste os for at gå, kyskede bedstemoren, Umm Ahmad, mig og

lagde sine hænder over min livmoder. Hun råbte: "Må Gud velsigne dig med tvillinger! Må Han give dig dobbelt glæde fordi dit hjerte er rent, og du bad for vores familie!" Jeg havde for nylig været gravid, men havde mistet barnet. Hendes ord ramte mit hjerte som hvis en kærlig pil var blevet sendt direkte ud fra Guds hjerte. Da jeg fortalte hende at vi for nylig havde mistet vores barn, greb hun min hånd og holdt den længe. I et kort øjeblik steg hun op fra sin smertes ocean og ind i vores lille verden for at trøste os. Hun pegede derefter på sin svigerdatter og hviskede: "Hun mistede et barn den samme dag som dig. Må Gud give dig tilbage, hvad du har mistet".

Yusra kom derefter ned på besøg. Umm Ahmad begyndte at velsigne mig igen og sagde denne gang: "Må Gud give dig to sæt tvillinger!". Jeg smilede og kiggede på Yusra, som havde tvillinger. Hun fortalte os, at hun faktisk havde fået to sæt tvillinger, men havde aborteret det ene året før. Vi lod stilheden sænke sig et øjeblik mens vi nippede til vores varme te og samtidig delte en lille kop af hinandens smerte.

Yusra brød hurtigt stilheden og råbte noget sjovt for at fjerne sorgen fra rummet. Vi lo; alle os i et lille rum fuldt af mennesker, der normalt er adskilt af grænser, lande og kulturer – i dette øjeblik følte vi os alle ens.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at de, der tror på Jesus, må blive et kærligt vidnesbyrd, når de åbner deres arme for flygtningene.*
- *Bed for de syriske flygtninge at de bliver styrket med håb og praktisk hjælp, så de kan rejse sig igen og genopbygge deres liv.*
- *Bed for, at der opstår hastigt voksende kirkeplantningsbevægelser, der breder sig blandt de syriske flygtninge.*



I et kort øjeblik steg hun op fra sin smertes ocean og ind i vores lille verden for at trøste os.



# Veje til Gud i den muslimske verden (del to)

Vores undersøgelse blandt flere end 1000 troende med muslimsk baggrund viste, at Gud leder os ad mange forskellige veje. De første fem veje (se side 31) kommer ikke som en overraskelse. De næste fem var ikke helt så nemme at forudse.

## (6) At lære fra Kristi Legeme

I dag lærer Kristi disciple fra det fremspirende Kristi Legeme i Islams Hus, hvordan man når ud til muslimer. Gennembrud i Indonesien førte til nye bevægelser i Afrika syd for Sahara; nye tilgange fra Sydasiens frembringer ny frugt i Centralasien. Hvis vi skal nå den muslimske verden for Kristus, må vi ydmygt lære nyt.

## (7) Kommunikation

Evangeliet bliver udbredt flere steder og mere effektivt end nogensinde før. Teknologiske fremskridt udbreder evangeliet vidt og bredt på måder, der ville have været utænkelige for blot et par årtier siden. De kristne benytter sig af kontekstualiserede oversættelser af evangeliet og måder at vidne på, der lader muslimerne høre budskabet i evangeliet uden at blive distraheret af

den kulturelle baggrund hos dem, der vidner om det.

## (8) Opdagelse

Historisk set har muslimerne været afvisende over for at få at vide, at de er fortabt og har brug for evangeliet, men når de oplever det selv gennem møder med den levende Kristus, bliver de grebet af den samme kraft fra budskabet i evangeliet, som har grebet troende alle steder. Vores udfordring er at skabe muligheder for, at muslimerne selv kan opdage Jesu Kristi glade budskab.

## (9) Islam selv

Dette kommer som en overraskelse for mange kristne, men mange troende med muslimsk baggrund fortæller, at det at læse Koranen på deres eget sprog, i stedet for på arabisk, var sådan Gud først viste dem, at de var fortabte og havde brug for en frelser.

## (10) Internalisering

Dette betyder selv at overtage ejerskab af det udefra kommende budskab. Selvom muslimske bevægelser til Kristus begynder, når nogen uden for

deres verden bringer dem det glade budskab – ligesom Kristus kom ind i vores verden udefra – så slår det rod og breder sig, når de troende med muslimsk baggrund selv tager ejerskab over det og oversætter det til deres egne kulturer og verdenssyn.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at kristne vil indse vigtigheden af disse fem veje og gå ad dem for at bringe det glade budskab til Islams Hus.*
- *Bed om, at disse veje vil drage flere muslimer til tro på Kristus.*
- *Spørg Gud, hvordan Han ønsker, at du bruger disse veje til at bringe det glade budskab om Jesus Kristus til muslimer i dit eget lokalsamfund.*

“Vores udfordring er at skabe muligheder for, at muslimerne selv kan opdage Jesu Kristi glade budskab.”

# Magtens Nat : Forventning til Gud!

**M**uslimer anerkender mange historiske begivenheder som vigtige i deres tros historie.

Der er dog ingen, der er vigtigere end mindet om den første åbenbaring af Koranen til profeten Muhammed.

Denne begivenhed mindes i løbet af Magtens Nat, på arabisk Laylat al-Qadr, også kendt som Skæbnenatten.

Historien om Muhammeds åbenbaring fortælles til muslimske børn verden over og er en inspiration for dem.

Profeten Muhammed trak sig ofte tilbage til en hule på et sted kaldet Hira lige uden for Mekka.

Her tilbragte han flere dage i meditation. Det mentes, at han tilbragte tiden med at gruble over, hvordan han skulle løse de problemer, som samfundsgrupperne omkring ham stod over for, især de mindre heldigt stillede, og hvordan man skulle konfrontere væksten i egoisme og misbrug i samfundet.

I måneden Ramadan i 610 fik

Muhammed besøg af ærkeenglen Gabriel, eller Djibril, som han hedder på Arabisk. Ifølge kilderne greb Gabriel ham og klemte profeten så hårdt, at han troede, at han skulle dø. Så befalede han: "Iqra", hvilket betyder "læs!"

Profeten Muhammed var analfabet og svarede, at han ikke kunne læse. To gange mere gentog Gabriel den samme befaling, og profeten gentog det samme svar. Så åbenbarede Gabriel de første vers i Koranen for profeten: "Læs,

i den Herres navn, som skabte – skabte mennesket fra en klump blod. Læs:

For din Herre er den ædleste, som lærer med pennen, lærer mennesket det som

han ikke kendte til." (Sura 96, vers 1-5).

Profeten løb hjem til sin kone Khadidja og fortalte hende, hvad der var sket. Hun opmuntrede ham og bragte ham til sin fætter Waraqa, som kendte Bibelen. Han rådgav Muhammad og fortalte ham, at han var blevet udvalgt til profet, sendt af Gud til at kalde samfundet til at tilbede den

ene Gud og leve retfærdigt.

For at mindes denne begivenhed tilbringer muslimer de sidste ti dage med at bede ekstra meget og inderligt samt recitere Koranen. De beder specielt meget for tilgivelse af synder. Magtens Nat siges at være sket netop i det tidsrum, sandsynligvis denne nat, den 26. ramadan. Mange muslimer tror, at de bønner, der bedes denne nat, er mere effektive og vil blive regnet for tusind gange mere fordelagtige. Det er en nat, hvor Gud forventes at åbenbare sig. Lad os bede om, at det sker!

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Mange muslimer har haft drømme eller visioner af Jesus i forbindelse med Magtens Nat. Bed om, at mange gennem Jesus må få den åbenbaring af Gud, som de ønsker.*
- *Bed om lejligheder for muslimer, der søger åbenbaring, til at de møder troende, som kan hjælpe dem til at forstå den åbenbaring af Gud, som vi har gennem Jesus.*
- *Bed om, at mange vil få, hvad de søger i denne nat hvor forventningen er højest.*

“  
Mange muslimer tror at de  
bønner der bedes denne nat, er  
mere effektive  
”

DAG 27

Tirsdag  
14. juli

Den arabiske  
verden

# Tro for det mirakuløse

**S**yriske flygtninge har oversvømmet Jordans sikre grænser, og de fylder vores boligkvarterer. Den kirke, som jeg går i med lokale arabiske kristne, har åbnet sig for at favne, elske og hjælpe disse dyrebare mennesker, som har mistet så meget. Grupper af syrere kommer nu til kirkekontoret og beder om forbøn i Jesu navn! De oplever Hans kraft til at svare på bøn, og de vokser i deres åbenhed over for Ham.

For ikke så længe siden mødte jeg "Umm Bader", en muslimsk syrisk kvinde, som sidder på anden række i kirken hver søndag med sit hoved tildækket, uden skam over hvor



anderledes hun er fra de kristne, som sidder omkring hende. Hun er en ældre enke med krumbøjet ryg og knoklede hænder, måske på grund af de prøvelser, hun har måttet udholde. Nogle af hendes børn er døde, nogle er stadig i Syrien, fundet for nylig fordi Jesus svarede på hendes bønner om at de måtte blive fundet. Her kommer en historie om et under, som hun delte for at ære Jesus:

For nylig kom en mand ved navn Isa til Umm Baders hjem kl. 2.30 om morgenen og gav hende 100 jordanske dinarer (næsten 1.000 danske kroner). Hun troede, at det var en mand ved navn Isa fra kirken, men da han sagde at han helt sikkert på dette sene tidspunkt lå hjemme og sov i sin seng ved siden af sin kone, gik det op for hende, at det måtte have været Isa al-Masih, Jesus Messias!

Den samme morgen bad hun i kirken om forbøn fordi hendes barnebarn var blevet taget af ISIS og skulle stå tiltalt af dem ved en retssag, hvilket betød den sikre død. Hun opdagede senere, at præcis på det tidspunkt, hvor Jesus havde besøgt hende om

natten, var barnebarnet blevet løsladt af ISIS, som netop havde slagtet de andre, der var blevet dømt før ham. Den ekstremistiske dommer gav ingen grund. Han kiggede bare på ham og gav ham besked om at gå. Barnebarnet kom hjem til sin mor samme dag. Det var umuligt. Det var et fuldendt mirakel!

Ofte står Umm Bader frimodigt op midt i kirken fuld af arabiske kristne, tækkeligt klædt i muslimsk klædedragt, og priser Jesus for at have svaret på hendes bønner. Vores arabiske præst bliver ved med at formane sin flok om, at vi alle burde have tro som Umm Bader.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Om at Jesus vil åbenbare sig for mange syriske flygtninge og vise dem sin kærlighed og sit herredømme.*
- *Om at folk overalt i verden, der tror på Jesus, vil åbne deres arme i kærlighed til flygtningene og åbne deres mund for at dele de gode nyheder med dem.*
- *Om at hurtigtvoksende kirkeplantningsbevægelser må bryde frem og spredes blandt syriske flygtninge.*



# Barrierer for bevægelser

**G**ennem de sidste 150 år har vi set 82 muslimske bevægelser hen imod Jesus. Om dette mønster vil fortsætte, har vi stadig til gode at opleve. Nogle af de største barrierer som muslimer, der kommer til Jesus, står over for, findes inden for selve Kristi legeme. Der er fem barrierer, som må fjernes før evangeliet kan brede sig effektivt gennem Islams Hus, nemlig:

## (1) Splidagtige kristne

Med over 40.000 kirkesamfund i verden af i dag er kristendommen uhjælpeligt splittet, men det betyder ikke at vi behøver at bekæmpe hinanden. Hvis vi skal vinde den muslimske verden for Jesus, må vi fokusere på evangeliet og ikke på de myriader af forskelle som skiller os.

## (2) Frygt og had

Når kristne føler sig truet af muslimer, kan vor frygt let vende sig til vrede og had. Truslen fra islam er ikke tom. Islam er en totalitær ideologi, som er vokset støt i næsten 14 århundreder ved at knuse ethvert tilløb til opposition. Men muslimer er ikke en ideologi, de er mænd og kvinder, som er fortabt uden

en Frelser. Jesus alene tilbyder "den fuldkomne kærlighed [der] fordriver frygten" (1. Joh. 4,18), den kærlighed der kan sætte os i stand til at vinde den muslimske verden til tro på Ham.

## (3) Efterligning af islam

Islam ophøjede en kultur, der var fremherskende i det 7. århundrede, til at være Guds ideal for verden, ophøjede dens helligskrift til guddommelig status, opsatte en legalistisk vej til himlen, truede frafaldne, ja, endog kritikere med dødsstraf og udvidede sine grænser med militær magt. Fra tid til anden har kristne forsøgt det samme; men disse måder er ikke Jesu måder, ej heller den vej, Han foreskrev dem, der følger Ham. Hvis vi skal vinde den muslimske verden for Jesus, kan det kun blive på Hans måde og ikke ved en vildfarende efterligning af islam.

## (4) Uretfærdigheder, der blev ignoreret

Da arabiske hæere marcherede ind i det Østromerske Riges verden, der betegnede som kristen, fandt de en civilisation, som havde taget kristendommen til sig, men som

ignorerede mange uretfærdigheder, såsom slaveriet som institution. Islamiske jurister greb lejligheden til at erklære, at det var forbudt for en kristen at holde en muslim som slave, hvilket medførte en umiddelbar omvendelse af tusinder af slaver til Islams Hus. Når kristne ignorerer social uretfærdighed, åbner vi døren for islam.

## (5) Uvidenhed og apati

I mere end fem århundreder kunne kristne i vesten ignorere udfordringen fra islam. Alt det ændrede sig den 11. september 2001, da vestlig uvidenhed og apati sank i grus med de to tårne i World Trade Center. Hvis vi skal deltage i Guds store globale indhøstning af muslimer, må vi først ryste uvidenheden og apatien af os.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at kristne over hele verden må arbejde på at nedbryde hver af disse barrierer og forvandle dem til veje, der kan lede muslimer til Kristus.*

DAG 29

Torsdag  
16. juli

Vestafrika

# Nanumba-folket i Ghana

**A**bdallah er blandt de ca. 100.000 mennesker, der identificerer sig som nanumbaer. Han bor med sin familie i sit folkeslags traditionelle hovedstad, Bimbilla, som ligger i det sydøstlige hjørne af Ghanas Nordlige Region. Som sand nanumba blev Abdallah opdraget som muslim, men animisme spiller i det daglige en lige så vigtig rolle. Da han bliver spurgt om, hvorfor han blev kristen, fortæller han sin historie med et smil: "Fordi jeg har set lyset! Jeg havde allerede fra tid til anden set det i en årrække, et ubeskriveligt rent lys. Det var forskelligt fra de lys, jeg havde set i forbindelse med heksekunst eller onde ånder! En nat så jeg i en drøm dette lys stige op over min datter. Kort efter kom en præst fra en broderstamme til mit hjem og inviterede min datter til at gå til undervisning i hans kones skole. På grund af drømmen indvilligede jeg. Jeg tillod også, at hun fortalte os, hvad hun havde lært i forbindelse med andagterne på skolen."

"På det tidspunkt var jeg alvorligt syg. En dag følte skolelederen sig ledet til at bede for syge familiemedlemmer

til eleverne. Den morgen, mens jeg lå på min måtte, så jeg pludselig lyset og blev helbredt øjeblikkeligt. Da min datter fortalte mig om bønnerne, vidste jeg, hvor helbredelsen var kommet fra. Jeg begyndte at gå i kirke med min datter. Præsten tog sig tid til at forklare evangeliet for mig, og efter nogle få uger fik jeg tillid til Jesus som Herre og Frelser."

I dette fjerne hjørne af en afsidesliggende region i Vestafrika skinner Jesu lys som en kæerte i mørket.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed om, at Gud vil forberede mange andre nanumbaer til et møde med kristne*
- *At de få kristne i Bimbilla (hovedsagelig arbejdere fra andre stammer) får en iver for at nå nanumbaerne.*
- *For nye konvertitter som Abdallah, at de må vokse i tro og blive frimodige vidner.*



# Praktiske skridt

**G**ud virker i den muslimske verden i dag. Hans Ånd drager tusinder af muslimer til et nyt liv i Jesus Kristus. Men hvordan kan vi være en del af, hvad Gud gør? Her er fem skridt, som vi kan tage her og nu:

## (1) Bed for muslimer

En nordafrikansk troende af muslimsk baggrund blev spurgt: "Hvorfor tror du, at så mange af dit folk nu får drømme og syner af Jesus?" Hun svarede: "Jeg tror, at bønnerne fra folk i hele verden er steget op mod himlen, hvor de har samlet sig som store monsunskyer. I dag regner det ned på mit folk fra de skyer med undere af nåde og frelse."

## (2) Støt missionsarbejde til muslimer

Muslimer kommer ikke til tro på Jesus Kristus blot på grund af en drøm eller en vision. Som der står skrevet: "Hvordan kan de tro på ham, som de ikke har hørt om?" (Rom 10,14). At kommunikere evangeliet til muslimer er vores arbejde. I dag er der mange effektive missionsorganisationer rettet mod muslimer, men disse har brug for vores støtte i forbøn. Vi må bidrage

til effektivt at nå muslimer, hvis vi ønsker at se fortsat vækst i muslimske bevægelser hen mod Jesus.

## (3) Gå ud til muslimer

"Og hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker?" (Rom. 10,14). Nogle af de, som bruger denne bønnevejledning for 30 dage, bliver kaldet til at bringe evangeliet til muslimer, der ikke har hørt det. Medmindre vi overvinder barriererne af had, uvidenhed og apati, vil vi fortsætte med blot at være tilskuere i Guds store forløsningsværk som er på vej og udfolder sig blandt muslimer i dag.

## (4) Tjen muslimer i dit eget lokalsamfund

Mange muslimer er flyttet til andre lande, ofte fordi de enten er flygtet fra terror i Islams Hus, eller blot fordi de søger et håb om et bedre liv for deres børn. Hvordan vil du se muslimske indvandrere i dit land? Med fordomme og ved at undgå kontakt, eller som en enestående mulighed for at dele Jesu Kristi kærlighed og nåde med dem?

## (5) Del evangeliet med muslimer

Der er mange måder, hvorpå vi effektivt kan dele Jesu Kristi kærlighed og Hans evangelium med muslimer. Når vi gør det, får vi fat i Åndens vind som blæser gennem Islams Hus, og snart finder vi os selv båret med af denne vind.

## HVORDAN KAN VI BEDE?

- *Bed for muslimer i dit eget lokalsamfund og verden over, når du læser om dem eller hører om dem i nyhederne.*
- *Bed for missionærer og troende af muslimsk baggrund, som bringer evangeliet dybt ind i Islams Hus.*
- *Bed om at Gud vil rejse flere, der kan være vidner for muslimerne, og bed Gud fortælle dig, hvad Han vil have, at du skal gøre for at tjene muslimer og dele din tro med dem, hjemme såvel som ude omkring i verden.*



Hans Ånd drager tusinder af muslimer til et nyt liv i Jesus Kristus.



# Bøn i løbet af året

Den muslimske kalender er månebaseret, og begynder 16. juli 622, da Muhammad emigrerede fra Mekka til Medina (denne rejse kaldes *hijra*). Her er nogle andre vigtige datoer i 2015, hvor du kan bede:

Dato	BEGIVENHED
18. juni–17. juli	Ramadan (fastemåned)
14. juli	<i>Lailat ul-Qadr</i> (Magtens Nat)
17. juli	<i>Id-al-Fitr/Eid</i> (Fastebrydningsfest)
21.–26. september	<i>Hajj</i> (Pilgrimsrejse til Mekka)
22. september	<i>Arafa</i>
23. september	<i>Id-al-Adha/Qurbani</i> (Offerfesten)
14. oktober	<i>Hijra</i> — Nytårsdag
23. oktober	<i>Ashura</i> (Shi'iter — 10 dage, hvor man mindes Husayn abn Alis martyrium ved Kerbala; Sunnier — fejrer dagen for Guds skabelse)







## Hvad nu – hvordan vil du blive ved med at bede?

**N**u, hvor du har bedt i løbet af ramadanen, så overvej at blive ved med at fokusere på den muslimske verden i dine bønner indtil næste år. Hvordan kunne du tænke dig at se Gud gøre noget for en muslim, som du kender, eller i et lokalsamfund, som du har bedt for?

Skriv det ned her:

---

---

---

---

---

---

---

---

D

Tilmeld dig

# BEDE-sms

Fordi Gud hører bøn



## Bed for Norea

SMS "bed" til 52425282 og få en BEDE-sms om mediemission én gang om ugen.



## "Hvorfor FORFØLGER du mig?"

Sande historier fra den forfulgte kirke

Jan Vermeer

**25,-**  
plus porto  
Køb fem og få det femte hæfte gratis.

KØB DEN I ÅBNE DØRES WEB-BUTIK PÅ  
[WWW.FORFULGT.DK](http://WWW.FORFULGT.DK) ELLER BESTIL DEN PÅ  
TLF. 9740 7781



### Åbne Døre

- tjener verdens forfulgte kristne

[www.forfulgtekristne.dk](http://www.forfulgtekristne.dk)



**DANSK**  
**EUROPAMMISSION**  
HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLE



Udgiverne af 30 Dage i Bøn 2015:



Dansk  
Europamission



30 Days Prayer Focus  
Highfield Oval  
Harpenden  
AL5 4BX

info@30DaysPrayer.org.uk

[www.30DaysPrayer.org.uk](http://www.30DaysPrayer.org.uk)

© Copyright 2015 ISBN: 978-1-902144-45-0

